

De kristnas saliga hopp – Jesus återkomst

Förkunnelsen om den yttersta tiden, kallad eskatologi (*eschatos* som betyder sist, ytterst), har varit mycket sparsam, för att inte säga ”bortglömd”, i stora delar av den kristna kyrkan i Sverige under en ganska lång tid. Men under de senaste åren har den börjat väckas till liv här och där och det har kommit flera böcker i ämnet, vilket jag tycker är hoppingsivande.

Med allt det märkliga som sker i vårt samhälle, och i världen idag behöver varje kristen rustas med en starkare tro på det profetiska Ordet för att kunna stå stadigt och utföra sin kallelse i Guds rike. Att lära känna profetierna i Bibeln är ingen ”överkurs” i en kristens liv och heller ingenting man kan välja bort av olika anledningar. Det hör tvärt om till ”grundkursen” när det gäller det kristna livet. Faktum är att Jesus och apostlarna ansåg att den profetiska dimensionen är mycket viktig i både lära och liv för en Jesu lärjunge. (2 Petr. 1:19-21).

De första kristna blev undervisade att det hör till frälsningen och det nya livet i Kristus att vänta på att Jesus ska återkomma till jorden för att hämta sin församling. Paulus nämner om det i flera av sina brev. Han skriver till de nykristna i Tessaloniki, [...] *ni omvände er till Gud [...] för att tjäna den levande Guden och [för att] vänta på hans Son från himlen.* (1 Tess. 1:10). Det grekiska ordet för vänta är *anameno* som betyder att förvänta att något viktigt ska ske. Ordet står i en aktiv form vilket innebära att vår väntan på att Jesus ska återkomma är en aktiv väntan, i bön, i tillbedjan och tjänande.

I slutet av sin gärning skriver Paulus, *Jag har kämpat den goda kampen, [...] Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren ge mig [...] och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.* (2 Tim. 4:8). Att älska Jesu återkomst måste väl innebära att man tar del av vad Bibeln lär om hans ankomst, bejakar det och även delar det med andra! Det är väl det mäktigaste som kan hända en kristen människa!

Korrigeringsens tid i Israel och i världen 2020-21

Några händelse i vår egen tid kan vara markörer som visar på att vi går in i en ”kairostid” när det gäller Guds frälsningsplan. De två senaste åren, från mitten av 2019 till mitten av 2021, har varit en mycket speciell tid för Israels folk. Israel är en av de viktigaste markörerna för att i biblisk kontext urskilja tidens gång.

I december 2018 utlyste Israels dåvarande premiärminister Benjamin Netanyahu ett nyval, som senare hölls i april 2019. Efter det valet kunde inget parti bilda ny regering och man utlyste ett nytt val till hösten samma år. Inte heller då fick något parti tillräckligt mandat för att bilda regering och därför blev det ett tredje val på våren 2020 som också slutade i ett misslyckande med att bilda regering. En fjärde valomgång genomfördes den 23 mars 2021 som slutade med att Netanyahu tvingades avgå trots att hans högerparti Likud blev största parti. Valprocessen har beskrivits som folkets missnöjesval mot Netanyahu trots att han varit mycket omtyckt under de 12 år han varit regeringschef, den längsta period som någon haft denna position i Israel.

Efter det fjärde valet tog det cirka tre månader innan en ny regering kunde tillträda, bestående av åtta partier från yttersta höger till yttersta vänster, den kanske mest ohomogena regering som Israel haft. Till detta kommer att det aldrig tidigare hänt sedan Israels statsbildning att man haft fyra politiska val under en knapp tvåårsperiod p g a att ingen regering kunnat bildas.

Till detta kan fogas några uttalanden från den lärde, gudfruktige rabbinen Yitzchak Kaduri (1900-2006), en väl ansedd rabbin i Israel under 1900-talet. Kaduri ledde en rabbin-skola i Jerusalem där han en dag 1979 fick frågan från en av hans lärjungar: ”När ska Messias komma och finns det tecken som förebådar hans ankomst?” Kaduri, som sägs alltid ha varit fåordig, svarade: ”När det blir val (i plural) utan att det blir någon regering!” Lärjungen tyckte att svaret var förvirrande och verkade motsägelsefullt. Det naturliga är ju att det efter politiskt val brukar resultera i en regering.

Enligt en artikel i Jerusalem Post (2019-09-24) förutspådde Kaduri att denna ovanliga valprocess skulle hända under det judiska året 5780 (2019-20), som han kallade ”korrigeringsens år”. Kaduri sade: ”Vid upptakten till år 5780, året med korrigeringar, kommer det inte att finnas någon regering i Israel under en längre tid och de olika lägren kommer att gräla mycket utan att komma fram till ett beslut från endera sidan...”. Yitzchak Kaduris uttalande 40 år innan den aktuella valprocessen visar

exakt vad som skett.

*

Det judiska året efter ”korrigeringsåret” är 5781 (2020-21), vilket är Israels 73:e år som suverän stat med relativ stabilitet. 73-årsperioden har en speciell betydelse i judisk kontext. Israels folk har nämligen haft två sådana perioder då de varit ett enat, helt självständigt rike. Deras första ”frihetstid” var mellan år 1040 och 967 f Kr., då kung David och Salomo regerade över hela Israel. David regerade i 33 år och Salomo i 40 år, tillsammans 73 år. Därefter splittrades riket i två delar, det norra Israel och det södra Juda, och var splittrat i drygt 800 år fram till den s.k. Mackabeertiden. (2 Sam. 5:4-5; 1 Kung. 11:42).

Israels andra ”frihetstid” inföll mellan år 140 och 67 f Kr. under Mackabeernas styre, då judarna var självständiga i 73 år (!). Därefter tilltog en maktkamp som splittrade riket och den romerska republiken tog över styret i Judeen. Därefter har Israels folk inte varit helt självständiga förrän de proklamerade sin egen stat 1948. Israel har alltså fungerat som suverän demokratisk stat sedan 1948 och haft en ”frihetstid” fram till 2021, dvs. 73 år! Vad kan tänkas hända här efter? Precis som efter Israels två förra ”frihetstider” är nationen mer splittrad än någonsin och som avspeglas i parlamentet i Knesset. Jesus sade: *”Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller familj som är splittrad kan inte bestå.”* (Matt. 12:25).

*

Under det judiska året 5780 (2019-20), som rabbinen Yitzchak Kaduri kallade ”korrigeringsåret”, utbröt den världsomspännande pandemin orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2 med ursprung i den kinesiska storstaden Wuhan. Oavsett om viruset kommit från djur eller uppstått i en laboratorieläcka (vilket verkar mest troligt) har det mer eller mindre lamslagit samhällslivet i de flesta länder och påverkat världsekonomin i en omfattning som knappast varit känt tidigare. Under denna period har mycket av det som människor vanligtvis tar för givet (främst i västvärlden) ställts på ända då viktiga samhällsfunktioner inte fungerat normalt.

Samtidigt har denna period uppvisat en splittringens tid på det politiska området, dels i Storbritanniens utträde ur EU (känt som brexit) och dels i de parlamentsval som hållits i flera länder, såsom Sverige (2018 med efterföljande januariavtalet), USA, Iran, Libanon, Sydafrika, Kuba, Afghanistan, Norge, Ryssland, Kanada, Tyskland samt Japan. Till det kan läggas 100-årsfirandet för Kinas kommunistparti den 1 juli 2021 som visar på en aggressivare utrikespolitik. Dessutom har det gnisslat betänkligt inom EU då medlemsländer öppet ifrågasätter de grundläggande värderingarna som ska styra samarbetet inom unionen. Osäkerheten i parlamentet är större än vanligt just nu.

Allt detta är en indikation på tilltagande motsättningar som råder bland ländernas medborgare runt om i världen. Stora folkliga demonstrationer har pågått i land efter land då många människor skadats och till och med fått sätta livet till samtidigt som det normala samhällslivet periodvis befunnit sig i ett limbo.

*

Är det en slump att dessa händelser inträffat samtidigt, eller är det tidstecken som förebådar den apokalyptiska tid som Jesus förutsagt ska komma över världen: *”Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. [...] Detta är bara början på födslovåndorna.”*? Att dessa händelser är tidstecken i biblisk betydelse kan inte fastslås om det inte underbyggs av en klar uppenbarelse från Gud. Aposteln Petrus skriver: *”Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.”* (Mark 13:8, 33-37; 2 Petr. 1:19-21).

Oavsett om ovanstående händelser är tidstecken eller inte så har Jesus uppmanat sina lärjungar att vara vakande och be om klarsyn i det profetiska ordet. Det kan ändå finnas skäl att anta att coronapandemin, som bröt ut hösten 2019 och förorsakat stort kaos i världen, med över 4 miljoner dödsfall (15/7 2021), krympande ekonomier och ett starkt begränsat kyrkoliv i kombination med oro och

splittring i världssamfundet, kan vara faktorer som varslar om att vi är på väg mot scenariot i Uppenbarelseboken med religiös förvirring, krig, hungersnöd och sjukdomar. (Upp. 6:3-8).

I ett uttalande från FN i juni 2021 konstaterades att extrem fattigdom och orättvisor ökar och det demokratiska och medborgerliga utrymmet försvagas i världen. ”Mänskliga rättigheter” har på senare tid drabbats av de värsta bakslagen på flera decennier världen över. Man pekade bl.a. på rådande situationer i Kina, Ryssland och Etiopien. Och som allvarliga exempel på brott mot mänskliga rättigheter nämndes bl. a. våldet i Tigray i Etiopien där 350 000 människor riskerar att svälta ihjäl, gripanden under säkerhetslagen i Hongkong och domen mot Aleksej Navalnyj i Ryssland. En talesperson för FN menar att det nu krävs samordnade åtgärder!

Vaccinationspass och vilddjurets märke

Jag har skrivit i tidigare artiklar om coronaviruset SARS-CoV-2 och hur vi som kristna kan förhålla oss till vaccinationer och här vill jag därför koncentrera på något som är aktuellt omkring de så kallade vaccinationspassen och vilddjurets märke som det står om i Uppenbarelseboken. (Upp. 13:16-18).

Är det en tillfällighet att denna pandemi har påverkat, och påverkar hela världen samtidigt som rabbi Kaduris profetia om ”korrigerings år” inträffar? Nej, knappast. Forskare från Oxforduniversitetet i England samlade in prover från amerikanska blodgivare mellan den 13 december 2019 och 17 januari 2020. I 106 av totalt de 7 389 insamlade blodproverna återfanns coronaviruset – och redan i början av januari bekräftades antikroppar hos personer boende i flera amerikanska delstater. Studien stärker därmed teorin om att coronaviruset sprids globalt flera veckor innan det rapporterades om ett första fall i Kina.

Det har aldrig tidigare förekommit så mycket spekulationer, diskussioner, demonstrationer och upprörda känslor omkring ett vaccin som det skett och sker omkring covidvaccinet och denna pandemi. Det är nog ingen tvekan om att de mörka krafter som öppet talar om att det måste till en ny världsordning för att vi ska få ”rätsida” på vår värld är beredda att utnyttja den förvirrade situation som nu råder bland människor i allmänhet och politiker i synnerhet.

Att vi bör vara observanta på vad som händer med vaccinerna står ändå klart. Även om det inte är enkelt i dessa tider med internet där allt sprids av positiv och negativ art bör vi främst hålla oss till vad Bibeln säger om det ena och det andra. Några av de vacciner som används är s.k. mRNA-vaccin och om dessa har ryktet spridits att det skulle kunna påverka människans dna-system, något som är falskt. Däremot har man i Indien gått vidare i sin forskning och framställt ett vaccin baserat på en dna-molekyl. För detta har indiska myndigheter gett ett s.k. nödtillstånd. ”Enligt professor Matti Sällberg vid KI är det svårt att veta dess effektivitet då man ännu inte släppt data från från de kliniska studierna. Samtidigt säger han att det gjorts många studier i djurmodeller där man undersökt om dna:t skulle kunna ta sig in i människans arvs massa, något som är extremt ovanligt, om ens möjligt.” (SvD, 21-09-24).

Sällbergs slutsats verkar något svävande och osäker och det är inte helt lätt att veta hur man ska värdera det som sägs och skrivs. Oavsett hur coronaviruset har uppstått (medvetet eller av en slump) är det uppenbart att det påverkar alla människor och hela samhällsstrukturer, på ett eller annat sätt, och därför bör det vara angeläget för oss kristna att ta till oss vad Bibeln har att säga om denna tid och det som händer nu.

Här gäller det att vara andligt visa och inte låta vad som helst fånga vår tanke. *Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal.* (Upp. 13:18). Vi måste vara listiga som ormar och oskyldiga/ärliga som duvor, som Jesus sade. (Matt. 10:16).

När den välkände TV-evangelisten Kenneth Copeland (USA) offentligt jämför flygbolagens krav på vaccinationspass för resenärer med att ta vilddjurets märke, då går han över en trovärdighetsgräns vilket gör mer skada än nytta för människor. (Dagen, 21-09-28).

*

Vaccineringen mot covidviruset ska inte kopplas ihop med vilddjurets märke eftersom detta märke (*cháragma*, ”stämpel”, ordet kommer från *charássô*, ”ingravera”) ska vara synligt på kroppen. Och

det tvingar alla [...] att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, ... (Upp. 13:16). (Det leder tanken till nazitiden då man tatuerade ett nummer på judarnas armar.) När det gäller vaccinationspass bör kristna ändå säga nej av två skäl – dels för att det strider mot religionsfriheten, som är en mänsklig rättighet som vi måste slå vakt om, och dels för att det är en allmän diskriminering som delar in människor i a-lag och b-lag, vilket inte kan accepteras i ett demokratiskt samhälle.

Och att kräva eller tvinga människor att vaccinera sig låter heller inte sunt i ett demokratiskt samhälle. Dock kan vi vara på väg mot ett sådant förfarande. Den 1/10 rapporterade TT att Liberalerna och Moderaterna vill ha vaccinkrav för nyanställda i vården. De tycker att alla som nyanställs inom vården måste vara vaccinerade mot covid-19. Socialminister Lena Hallengren är också beredd att titta på lagstiftningen för att eventuellt ändra den så att detta krav kan tillgodoses.

Innan Antikrist kan genomdriva en världsomspännande implementering av sitt märke måste ändå grunden för detta redan ha lagts i människornas sinnen och beteenden och det är kanske dit vi är på väg med det som nu sker runt om i världen. *Alla jordens invånare kommer att tillbe det [vildjuret], alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok ...* (Upp. 13:8)

Jag tror att vi från och med nu går mot en allt mer förvirrad situation i världssamfundet, som mycket väl kan vara upptakten till Uppenbarelsebokens scenario över den sista tiden innan Jesus återkommer för att ta emot de heliga, strida mot Antikrist och upprätta sitt fridsrike. (Upp. 19:1-21).

Kära läsare av denna artikel, tag emot hälsningen från Yeshua, Jesus, Messias Kristus: ”Se, jag kommer snart, och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det ska säga: ”Kom!” Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Herren Jesu nåd vare med alla.” (Upp. 22:12, 17).

Claes-Göran Bergstrand. 2021-10-01.