

Vishet är det bästa ting som sökas kan all världen kring

Om det är något som vi är i trängande behov av i dessa tider är det sådana män och kvinnor som har vittnesbörd om sig att vara visa och kloka. Till församlingen i Korint skriver Paulus retoriskt: ”Var är de visa? Var är de skriftlärdade? Var är den här världens ordvrängare/debattörer /sydzêtêtês = klyftiga män/? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?” (1 Kor. 1:18-20).

Här handlar det visserligen om förkunnelsen av Kristi Kors, Försoningen, som ingen i sitt mänskliga förnuft kan förstå. Här behöves hjälp av Guds visdom vilket den helige Ande kan ge var och en som ber om det. Men vi behöver Guds visdom, eller vishet på alla livets områden, även när det gäller praktiska saker. I den första församlingen behövdes män som var fyllda av Ande och vishet för att sköta den sociala verksamheten. (Apg. 7:1-4).

Jag kan tänka mig att ni som läser detta reagerar på artikelrubriken. Det är väl frihet som är det bästa ting som ska sökas all världen kring. Ja, så inleds Biskop Thomas frihetssång, som troligen är från 1493, skriven av biskop Thomas Simonsson i Strängnäs: ”Frihet är det ädlaste ting Som sökas må all världen kring, Den frihet väl kan bära.”. Denna välkända strof, som är en politisk agitationsdikt, står i en särklass bland politiska visor från nordisk medeltid genom sina litterära kvalitéer, menar man.

Då var det den religiösa friheten som man måste slåss för och värna om, vilken i och för sig är hotad även i dag. Men det mest trängande behovet just nu är att vi söker och eftersträvar att få del av den sanna visheten som finns i Kristus. (Kol. 2:3).

I Bibeln talas det både om visdom och vishet, vilket kan tyckas vara samma sak. I NT:s grundtext används samma ord för dem båda, nämligen *sophia*. Men som orden används i svenskan kanske det finns en skillnad. Visdom är framför allt förvärvat kunskap, medan vishet har mer att göra med karaktär. Ordspråksboken talar mycket om visheten, en bok som ger riktlinjer för ett bra och moget liv. Här talar Visheten (i personlig form) på offentliga platser – i gathörnen och vid stadsporten. Det är där människor rör sig och där samhällliga beslut fattas, som människor med vishet behöver höras i dessa tider. (Ords.1:20-33).

Bibelns sanning visavi konspirationsteorier

Vi har nu levt ett år i en pandemi orsakat av ett coronavirus, sars-cov2, som vi ännu inte vet var det har uppstått. Detta virus har fått hela världssamfundet i gungning i en tid som på många sätt är olik det som mänskligheten varit van vid de senaste 70 åren. Det är uppenbart att världen gått in i en ny tid sedan vi passerade millenieskiftet år 2000 – specifikt sedan den 11 september 2001. Nu är det vad vi alla måste förhålla oss till, både kristna och icke kristna, vare sig vi vill det eller inte. Dock är det vi kristna som har ansvaret att i ord och handling föra fram Guds vilja och möjligheter mitt i en kaotisk tid.

En trogen bönekvinnor vid Sverigebörens Torsdagsbön i Citykyrkan i Stockholm skickade ett mejl till mig för ett tid sedan: ”Hej! Med tanke på allt som hänt det senaste året i världen och Sverige - allt detta med corona och nedstängningen tycker man att det borde funnits några kristna ledare som kunnat förvarna om detta. Det står ju att Herren gör inget utan att informera de sina. Den ende som gav oss en tanke om att ngt märkligt var på väg att hända var faktiskt Du. Kommer ihåg att du flera gånger nämnde att 'det kommer att hända ngt'. (den 16 och 30/1 2020). ... du var den ende som var så alert i Anden att du hade förningar om detta.”

Även om det stämmer att jag både talade och skrev om vad jag uppfattade att Herren talade om vid förra årsskiftet, så var jag naturligtvis inte ensam om det. Dock har hon rätt i att den profetiska rösten har varit, och är alltför tyst i vårt land. På YouTube och andra sociala media har man ändå kunnat höra profettröster som talat om för oss vad Herren säger i denna tid om allt ”mellan himmel och jord”. Här behöver man ha visdom från den helige Ande för att kunna pröva allt och behålla det goda, som Paulus uppmanar oss till. (1 Tess. 5:19-22).

Konspirationsteorier har följt människosläktet i alla tider, men nog verkar det som att dessa fått ett särskilt grepp om sinnena i vår tid. Dagligen läser vi och hör om konspirationsteorier, trollfabriker, fake news och ”vita lögnar”, vilka är tydliga fenomen i en digitala värld som bara blir mer och mer skruvad. Hur avgörs om något är en konspirationsteori? Främst genom att pröva den mot vad Bibeln säger i samma sak, och generellt att kolla om källan visar sig utgå från sann vishet. Jesus har

avslöjat var lögnen kommer ifrån, då han sa till de judar som trodde på honom, att de hade djävulen till far. Hårda ord men nödvändiga ord! (Joh. 8:44).

Jag vill passa på och be mina läsare om förlåtelse för att jag var för snabb att föra fram en åsikt om Rekombinant DNA i artikeln "Tid för motstånd med kärlekens och sanningens vapen" (2020-11-28). Där citerar jag från bönebrevet For Zion's Sake Intercessors: "Rekombinant betyder 'återkombination' eller 'modifierad'. Rekombinant DNA är ett artificiellt skapat DNA som kombinerar genetiskt material från olika källor. ... Således, om du sätter in DNA från ett djur i den genetiska serien för en människa, skapar du en chimera (fantasifoster). ..."

Det kan föra tankarna till vaccinerna som tagits fram och testats mot Covid-19, att de skulle påverka och ändra vårt DNA-system på något sätt. Så är dock inte fallet som jag förstår så här långt. Däremot kan det uppstå biverkningar av vaccinet, sådana som vi ännu inte vet något om!

Samtidigt vill jag påminna om att analysen av ordet *pandemi* i samma artikel har besannats mer än väl. Jag skriver: "Det andra ledet i ordet pandemi är *dêmos* (folk, folksamling), från ordet *déo* (binda, fängsla!), och återfinns fyra gånger i NT, alla i Apostlagärningarna. Intressant är att just detta ord för *folk* används på dessa fyra ställen, som beskriver en situation då en upprörd, våldsamt folkmassa konfronterar apostlarna, och där det bland annat handlar om avgudadyrkan. (Apg. 12:20-23; 17:1-9; 19:28-34)."

Det har väl knappast varit så många våldsamma demonstrationer och folkliga uppror runt om i världen, där människor skadats och till och med dödsdömda, som under pandemi-året 2020. Visar inte detta att pandemi i vår tid handlar om något mer än att det sprids ett allvarligt influensavirus. Mitt i den situation världen nu befinner sig verkar även onda andemakter som går Satans ärenden och vill fördärva. (Joh. 10:10).

Gud är densamme mitt i Pandemin

En berättigad fråga är – har Gud sänt denna pandemi (pest), och i så fall vad är Hans syfte med den? Men om Gud inte sänt pandemin, hur ska vi då förhålla oss och be? Här finns inget gemensamt svar från oss kristna. Tolkar vi hela Bibeln som varande Guds Ord så står det ändå klart att Gud har sänt pest som både varning och dom (i GT) och kommer att sända pest i den sista tiden (i NT).

Bibeln visar att plågor och fruktansvärda katastrofer också kan leda till positiva resultat. Oavsett om Gud har tagit initiativet till denna pandemi, eller inte, så menar jag att Han vill genom den tala till sitt folk för att få vår uppmärksamhet och likna Isaskars söner, "... som förstod tidens tecken och insåg vad Israel borde göra, ...". (1 Krön. 12:32).

I min ovan citerade artikel från 2020-11-28 skriver jag: "Det verkar som att Gud talar till sitt folk genom pest och pandemi. Så också i bönen som profeten Habakkuk ber då han påminner om hur Gud befriade sitt folk från slaveriet i Egypten, "*Framför honom gick pest, och ...*". (eng. öv. Hab. 3:5). I Folkbibeln's not till denna vers ges en alternativ översättning till pest med /Ordet/, vilket talar för att det finns en koppling mellan pest och (Guds) talade ord."

Vad talar Gud? Bland annat säger Han, med Paulus ord: "*Han är inte långt borta från någon enda av oss, för i honom är det vi lever, rör oss och är till.*" Med andra ord är Gud med oss och Han vill nå till varje människa också mitt i en pandemi med allt vad den för med sig av död, sjukdom, ensamhet och frustrationer. (Apg. 17:27, 28).

Vi kan ha vårt beskydd i och vår förtröstan på Herren i alla situationer. Inget bibelord är så mycket citerat under det senaste året som Psalm 91. Varför det? Kanske därför att dessa ord ger oss tro på att Gud både vill och kan beskydda oss från det som är ont och kan skada oss. Vi får dock inte använda dessa psalmsord som ett mantra och tro att bara för att de uttalas så beskyddar Herren. Där finns tydliga villkor som måste beaktas och efterlevas för att löftena ska uppfyllas. Och evighetsperspektivet måste även finnas med som det absolut viktigaste. (Ps. 91:1, 2, 14-16).

En märklig presidentinstallation

Då jag nyligen såg en kort YouTube-sekvens från Joe Bidens presidentinstallation, slog det mig – vad händer vid detta tillfälle i andevärlden över Washington i USA? Det är en både lustig och olustig syn att se USA:s politiska elit sitta tillsammans, alla med stora munskydd i olika färger (påbjudet av myndigheterna) som täcker större delen av deras ansikten. Efter att Biden svurit presidenteden och ställt in sig i ledet, som USA:s 46:e president, sätter sig alla ned på uppmaning

av speakerrösten. När jag såg ceremonien i direktsändning, från världens mäktigaste nation, tänkte jag inte särskilt på vad som följde närmast därefter – en lång tidspaus.

Man väntar nu på nästa programpunkt då Biden ska hålla sitt installationstal. Då händer något som aldrig tidigare hänt vid en presidentinstallation. En tystnad sänker sig över auditoriet och de närvarande politikerna tittar med undrande, ja, nästan ängsliga blickar på varandra – vad händer! Eller kanske – varför blir han inte introducerad? Den ängsliga tystnaden varar i knappt 2 minuter, vilket indikerar att detta knappast ingår i det strikta programmet, särskilt som man låg efter i tidtabellen. Vad berodde den ofrivilliga pausen på? Jag vet inte, men att det var något som inte arrangörerna rådde över verkar helt klart.

Efter att ha sett denna märkliga YouTube-sekvens gick tankarna till vad min kristna broder Pierre Enbert skrev i ett mejl nyligen där han liknar pandemin vid en snara om vår hals. När jag såg politikerna med sina stora munskydd var det som en illustration till vad Pierre skriver:

”I Jesu tal om den sista, eller yttersta tiden står det i Luk. ”21:34–36, ’Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden...’. En snara kan enligt illustrerat bibellexikon användas för att fånga ett djur så att djuret sitter fast med ett ben. En snara kan också läggas om halsen på någon.

Tänk dig att du är ute går och allting är okey det ser ut som en bra framtid där du har planerat en mängd saker. Helt plötsligt som från ingenstans har du fastnat i snaran. Den fanns där men sågs inte och hade ingen funktion förrän du klev precis där. Nu är din rörelsefrihet ytterst begränsad och du kommer inte särskilt långt för att någon/något annat har kontroll över dig. Läggs snaran om halsen så kommer du ha ytterst svårt att andas. Den skall komma över alla som bor på jorden. Är detta kanske något du känner igen i pandemin, covid-19, i så fall ser du ett tecken i tiden. Visst talar detta bibelsammanhang om Jesu tillkommelse/dag men bibeln har många dimensioner. Men vad underbart att då läsa ur Psaltaren 91 och särskilt vers 3: ’Han skall rädda dig från fågelfångarens snara och från den förödande pesten!’” (Mina understrykningar).

Vad väntar efter pandemin

Vi måste inse att världen och vårt samhällsliv kommer inte att se ut som vi har varit vana vid efter att pandemin klingat av. De digitala instrumenten tar över mer och mer, ekonomierna förstärker orättvisorna, svälten kommer att öka i tredje världen och naturkatastroferna blir fler och mer förödande. Men allvarligast av allt är abortsituationen i världen, som troligen kommer att förvärras och påverka den psykiska såväl som den andliga hälsan hos människorna.

Den judiske förkunnaren och profeten Jonathan Cahn kommenterar Bidens presidentinstallation och säger, att det är första gången vid en sådan ceremoni som The Mall nästan är tom på publik. Istället finns där 25 000 militärer som övervakar ceremonin och utplacerade amerikanska flaggor istället för människor. Det är inte krig, det finns inga hot utifrån vid USA:s gränser. Istället kommer hotet inifrån, säger Cahn.

Framför allt nämner han aborter som en allvarlig synd inför livets Gud och som hänger som ett mörkt moln över nationen. De tiotals miljoner aborter som skett sedan mitten av 70-talet är samlade till att utlösa en Guds dom, menar Cahn. Landet är delat vilket är som en pest och samhället är till stora delar paralyserat. Amerika måste få uppleva en djup andlig väckelse, avslutar Cahn sin kommentar.

På detta område liknar situationen i Sverige den i USA, vill jag påstå, något jag lyft fram och beskrivit i många artiklar på min hemsidan. Antalet aborter är naturligtvis inte detsamma här, men under samma tidsperiod har det skett cirka 1,7 miljoner aborter i Sverige. Och nu vill Moderaterna göra det ännu mer lättillgängligt för kvinnor, genom att lagstifta om s k hemaborter, något som måste stoppas i riksdagen!

På samma sätt som i USA vilar en Guds dom över vårt land, och den kan bara avvärjas genom att Guds folk går ned på sina knän och bekänner detta som vår synd och ber om en förändrad syn på det ofödda barnet som en livets gåva. (Dan. 9:4-7a). Behovet av en genomgripande väckelse är minst lika stort hos oss i Sverige och det måste förkunnas av män och kvinnor med vishet, som Gud kallar och Anden smörjer för uppdraget!

Claes-Göran Bergstrand. 2021-03-03.

