

Tydliga tidstecken – känn ingen oro

Det finns knappast något allmänt ämne i vardagen som fångar människors intresse så mycket som just väderförhållanden. Jag och hustrun tittar alltid på väderleksrapporterna i TV och det gäller särskilt inför en planerad uteaktivitet. Och när grannar möts på gatan är det nästan givet att vädret kommer på tal och kommenteras fram och tillbaka.

Så var det uppenbarligen även på Jesu tid. På två ställen i evangelierna aktualiseras just detta ämne - i Lukas 12:54-56 och i Matteus 16:1-4. I Lukas talar Jesus till folket och i Matteus talar han till fariseerna och saddukeerna, och i båda sammanhangen förebrår Jesus sina lyssnare att de inte har förmåga att tyda tidens tecken då de är så duktiga på att tyda vädrets tecken. Jesus menade tydligen att det var viktigt att man förstod vad som hände i samhället allmänt sett, inte bara ha insikt om vädrets makter.

Det var ju denna insikt som Isaskars söner fick erkännande om då kung Davids här mobiliserades med syftet att de skulle överföra makten över hela Israels folk från kung Saul till David. De förstod tidens tecken, alltså att tiden var inne för ett maktskifte på Israels tron, och just därför fick de insikt i hur det skulle handla i den aktuella situationen. (1 Krön 12:32;).

Jesus nämnde om händelser som skulle komma över världen i den sista tiden, strax före hans återkomst, tecken som varslar om hans ankomst. (Luk. 21:7ff.). Lärjungarnas hållning, såväl som Isaskars söners hållning inför tidens händelser gäller också för oss nutida Guds barn.

Förutom de tre aktuella händelseförloppen jag tog upp i min förra artikel ”Aktuella tidstecken – vaka och bed!” måste här läggas påven Franciskus handlande i hans strävan efter att få se ett globalt brödraskap mellan världsreligionerna växa fram i syfte att åstadkomma fred i världen.

Franciskus – en märklig påve i en avgörande tid

Den 13 mars 2013 valdes Jorge Mario Bergoglio, som den första argentinaren och jesuiten, till påve med namnet Franciskus. Han visade från början att han ville agera som en världsledare. Det dröjde bara några veckor så fanns han på magasinet TIME's första sida med rubriken, ”POPE FOR A NEW WORLD”. Med sin milda framtoning och stora charm, som han visat utåt, har han också visat hårda nypor i sitt handlande. Han har varit den förste i olika avseenden sedan dess!

Var det en tillfällighet manne att han den 4 februari 2019 besökte Förenade Arabemiratens huvudstad Abu Dhabi, som den första påven någonsin som besökt den arabiska halvön. Syftet var att möta Stor-Imamen från Al-Azhar-Universitetet, Ahmad el-Tayeb, för att underteckna ”*Dokumentet om mänskligt broderskap för världsfred och att leva tillsammans*”, ett möte i vilket drygt 600 religiösa ledare deltog. Franciskus såg sin resa som en pilgrimsfärd till UAE där han skrev en ”*ny sida i historien om dialogen mellan kristendom och islam och för att främja världsfred byggd på broderskap.*” Resan syftade också till att främja interreligiös dialog och stödja landets kristna minoritet. Dokumentet uppmanar ”*alla personer som har en tro på Gud och på mänsklig broderskap att förena sig och samarbeta så att det kan fungera som en vägledning för kommande generationer; att främja en kultur av ömsesidig respekt i medvetenheten om den stora gudomliga nåd som gör alla människor till bröder och systrar.*”

Sådana målsättningar verkar mycket vällovliga i ett mänskligt perspektiv, men frågan är om en biskop, som har uppdraget att förkunna Jesu evangelium, ska agera på detta sätt? Jag tror inte det! Dessa strävanden leder i riktning mot en världskyrka.

”*Medlemmarna i kommittén för främjandet av världsfred och fredlig samlevnad enligt Dokumentet om mänskligt broderskap har tillsammans med kardinal Ayuso Guixot och domaren Muhammad Abd al-Salam mött FN:s generalsekreterare António Guterres i New York och överlämnat ett budskap från påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb. I budskapet föreslår de en världsdag för mänskligt broderskap på datumet 4 februari, årsdagen för undertecknandet av Dokumentet om detsamma, och ber FN delta i detta engagemang tillsammans med Heliga Stolen och Al-Azhar; även genom ett världstoppmöte om mänskligt broderskap. Kommittén tillsattes 20 augusti i år för att förverkliga målet med Dokumentet för mänskligt broderskap som påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb undertecknade i Abu Dhabi 4 februari 2019. Bland kommitténs medlemmar ses för närvarande företrädare för kristna, muslimer och judar... ”. (Vatican News i augusti 2020).*

Mot bakgrund av det ovanstående är det nog ingen tillfällighet att påven Franciskus nyligen givit ut sin tredje encyklika, denna gång med namnet "Fratelli tutti" ("Alla bröder"), som också fokuserar på broderskap och riktar sig till mänskligheten för att påminna om våra syskonband, att vi är bröder och systrar. Söndagen den 3 oktober 2020, undertecknade påven encyklikan vid den helige Franciskus grav i staden Assisi och anknyter till "*Dokumentet om mänskligt broderskap för världsfred och samexistens*", som undertecknades den 4 februari 2019 i Abu Dhabi, tillsammans med storimamen av Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. Ur denna milstolpe av en interreligiös dialog vädjar påven om att använda dialogen som väg, gemensamt samarbete, som uppförande och ömsesidig kunskap, och som metod och kriterium i det mänskliga broderskapets namn.

Detta dokument kan vara som "hand i handske" för globalister och fredsaktivister, men något bibliskt evangelium är det ju inte. I vid mening hör vi människor ihop eftersom alla är skapade av Gud till Hans avbild och därför kan sägas vara bröder och systrar. Men i ett bibliskt frälsningsperspektiv stämmer det inte. Tvärs om, som kristna uppmanas vi att inte "gå i ok med dem som inte tror", som Paulus uppmanar till i 2 Kor. 6:14-18. Och Johannes poängterar att det är tron på Kristus som Guds Son som skiljer människor åt, men som också är en kraft som besegrar världen. (1 Joh. 4:1-3; 5:4, 5).

Ingenstans i den svenska versionen av encyklikan ser jag att Jesus Kristus nämns, Han som är universums skapare och Herre, och inte heller ser jag att försoningen genom Kristi kors är nämnt, vilket är grunden för sant kristet broderskap och systerskap. (Matt. 12:46-50). Att inte poängtera detta är ganska anmärkningsvärt för en av kyrkans främsta företrädare och jag frågar mig varför inte biskopen, tillika kardinalen Anders Arborelius får några kritiskt granskande frågor om hur han ser på påvens interreligiösa kontakter och påståenden om att vi alla är bröder och systrar?

Jag undrar också varför tidningen Dagens läsare inte protesterar med kritiska insändare när ledarskribenten Joel Halldorf hyllar påven och hans encyklika "Fratelli tutti". I sin senaste bok "Gud: Jakten" visar Halldorf att han även sympatiserar med påvens interreligiösa teologi. Teologen Anders Gerdmar skriver i sin recension: "*.... Halldorf ser inte bara kristendomens Gud som gud, utan bekänner sin förkärlek för islam. Han ser ingen skillnad mellan när en muslimsk farfar lär sitt barnbarn be och kristen bön; 'avståndet mellan kyrkan och moskén är ofta kortare än till shoppingcentret'. Här anknyter han till romersk-katolsk religionsteologi och sin favorit påve Franciskus. Och luckorna talar. Var är det centrala vittnesbördet om Jesu offerdöd och uppståndelse, om omvändelse och tro? Vilken roll spelar Bibeln bland hundratals referenser till alltifrån Sokrates till Lady Gaga? Och är Jesus enda vägen, eller också islam? Och jag tänker hela tiden: låt mig få höra om Jesus!*"

(Världen idag, 8 oktober 2020).

Världen skakas och förvirringen tilltar

Bibeln säger att i den sista tiden kommer Gud tillåta materiella och världsliga saker att skakas om för att visa att det som är skapat, av både Gud och människor, inte kommer att bestå inför Jesu tillkommelse, då när världen föds på nytt och det blir nya himlar och en ny jord. (Hebr. 12:26, 27; 2 Petr. 3:10-13).

Jag tror att vi närmar oss den dagen med hast och det är därför jag skriver om aktuella händelser som jag menar kan vara tidstecken som varslar att Jesus snart kommer för att hämta sin brud till bröllopet i skyn. Skakningar som Gud tillåter är väder- och klimatförändringar runt jorden; jordbävningar som ökat markant under 2020; corona-pandemin som just nu förändrar hela vårt samhällsliv; cyberattacker av olika slag och fake news i mediavärlden; krigshärdar som pågår på olika håll och angreppshot i vårt närområde; gatuplopp och militanta demonstrationer, och hungersnöd som ökar i världen. Brexitprocessen, som ingen kunnat tro skulle hända, kan också höra hit; en nära förestående kollaps i världsekonomin som hänger som ett mörkt åskmoln över nationerna kommer att skaka om ordentligt.

Händelseförloppen som jag tar upp i dessa artiklar blir allt mer svårtolkade och ger ett allt mer förvirrat intryck. Vad är det som verkligen händer i det som synes hända? Men vi ska inte låta oss skrämmas ty Jesus har förutsagt att det ska bli förvirring i den sista tiden. I sitt eskatologiska tal varnar Jesus för falska Messiasgestalter tillika profeter som kan bedra lärjungarna så att de inte förbereder sig på Jesu återkomst. Ordet bedra på grekiska */planáo/*, som Jesus nämner fyra gånger i

Matt. 24:4-25, kan också översättas med att förvillan. I Uppenbarelseboken nämns samma ord sju gånger där det gäller Vilddjuret/Satan som förvillar människorna i den sista tiden.

Det är mycket som blivit förvirrande i de tre händelsförlopp som jag skrev om i den förra artikeln, som framgår i denna artikel. Men låt oss ta emot Jesu ord om att inte låta oss skrämmas (Matt 24:6), och inte låta våra hjärtan oroas (Joh. 14:1). Vi behöver inte vara rädda, eftersom vi är medborgare i ett rike som inte kan skakas. (Luk. 12:32; Hebr. 12:28).

Vaccin-racet i Covid19-pandemin

Den 11 januari meddelade Kinas regering att marknaden i Wuhan var ursprunget till coronaviruset. Strax därefter hävdade man att viruset 'kanske inte härstammar från Kina'. I Sverige blev viruset känt då en kvinna i 20-årsåldern, som varit i Wuhan, kom hem till Jönköping den 23 januari och då visade symtom. Dock var det först i mars som vi förstod att det kunde handla om en pandemi.

Hur kunde då generaldirektören för WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, proklamera COVID-19-pandemin som en nödsituation för den internationella folkhälsan redan den 30 januari? Visste han att coronaviruset skulle utvecklas till en pandemi? Kunde det ha något att göra med president Trump's tillkännagivande av fredsplanen för Mellanöstern två dagar tidigare?

I juli återkom Generaldirektören för WHO och vädjade om "global enighet". – *Det största hot som vi står inför är inte själva viruset utan snarare bristen på ledarskap och solidaritet, globalt och nationellt, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus på fredagen. – En splittrad värld kan inte besegra pandemin. – Min förhoppning är att vår tids avgörande kris ska påminna alla om att det bästa och enda sättet att gå framåt är tillsammans.* (SVT, 2020-07-11).

Vad var det som egentligen hände med president Trump's COVID-19-upplevelse och "snabba tillfrisknande". Då han var på sjukhuset tog Trump emot en experimentell antikroppscocktail (REGN-COV2), framtagen av *Regeneron*, och som ännu inte har blivit godkänd av FDA (Food & Drug Administration). Det har framkommit att delar i den medicin presidenten fick har framtagits med hjälp av mänskliga celler från aborterade foster, något som Trump tidigare vid en anti-abortdemonstration starkt kritiserat. *Operation Warp Speed*, det hittills snabbaste vaccinutvecklingsprogrammet, är ett s k *public-private-partnership* koncept och målsättningen är att ta fram 300 miljoner doser till januari 2021.

Marilyn Chernack, en förebedjare i Jerusalem, skriver om *Regeneron* i sitt bönebrev fzi den 13/10: "När vi navigerar i ändtidens förrädiska vatten, så förtjänar troende människor att få veta vad *Regeneron* är för ett företag och vad som utvecklas i laboratorierna som snart ska presenteras som något viktigt för att var och en ska kunna ha 'hälsan' i den Nya Världsordningen. Om REGN-COV2-blandningen visar sig vara effektiv, blir det utan tvekan ett krav att ta emot över hela jorden. *Regeneron* är ett ledande biotech-företag som anför en av de största försöksverksamheterna i världen gällande genetiska serier för att uppfinna livsförvandlande mediciner och producera 'fullständigt mänsklig' terapeutiska, förnämliga antikroppar genom en plattform med 'förmänskligade möss' som har blivit genetiskt anpassade att ha ett mänskligt immunförsvar, så väl som antikroppar från människor som tillfrisknat från COVID-19."

"Mer än 30 000 människor runt om i världen ingår i *Astra Zenecas* testgrupper som nu befinner sig i den avslutande fasen, 3.", skriver SvD den 17/10. "Boris Johnson och *Astra Zenecas* läkare porträtteras som /håriga/ apor i rysk propaganda. ... Bilderna på sociala medier ... är manipulerade och visar påstådda effekter som det vaccin som brittiska läkare i Oxford håller på att ta fram kan ge. ... Syftet är att istället sälja det ryska vaccinet, Sputnik V." Tala om förvirringens tider!

President Recep Tayyip Erdogan och kalifatet

President Erdogan är definitivt en politisk "spelare" att räkna med just nu. I mitt förra brev skrev jag: "Det president Erdogan velat visa sina trogna och världen med sitt, mänskligt sett, märkliga handlande är att ett muslimskt kalifat är på väg att inrättas som ska härska över andra folk! Det kan bli verklighet den 24 juli 2023 om det går som han vill."

Turkiet är en stark NATO-medlem, men har den senaste tiden visat aggressivitet mot både USA och sina allierade i NATO och Mellanöstern. Han har även raserat landets långvariga strategiska vänskap med Israel. Istället har Erdogan uttryckt att ha samarbete med det Muslimska Brödraskapet i den arabiska världen samtidigt som han samarbetar med Iran mot sina arabiska fiender. Det verkar

minst sagt motstridigt.

"Idag lever och verkar cirka 20 000 medlemmar tillhörande det Egyptiska Muslimska Brödraskapet i Turkiet, vilket har blivit deras operativa centrum precis som det är för terrorgruppen Hamas. ... Erdogan har nyligen utnämnt sig själv som ledare för det Muslimska Brödraskapet, och en av hans nära medarbetare har publicerat en karta över ett nytt Ottomanskt Imperium, eller "Stora Turkiet" – med Erdogan som sultan! ... Med Erdogan, som nu öppet hotar USA:s allierade, är det med tilltagande tydlighet Turkiet som är det största och snabbt ökande hotet mot stabilitet och fred i Mellanöstern... "

(Carolin Glick, OPINION, 2020-10-12).

“Abraham Accord”, Israels avtal med arabstater

Den 15 september undertecknade Israel, Förenade Arabemiraten (UAE) och Bahrein ett historiskt fredsavtal på Vita husets gräsmatta i Washington DC, något som många israeler ser som positivt. Man hoppas att det kan bli en riktig fred mellan Israel och de två arabstaterna. Kristna sionistiska ledare och Israel-vänner gläder sig också över denna framgång, och president Trump, som medlat mellan parterna, har hamnat på listan av kandidater till Nobels fredspris.

"Dessa normaliseringsavtal föregicks av att USA förhandlat fram ett samarbetsavtal mellan Serbien och Kosovo, vilket i sin tur ledde till att Serbiens ledning meddelade i fredags (6/9) att man kommer att flytta sin ambassad i Israel till Jerusalem, och det muslimska landet Kosovo, som aldrig tidigare erkänt Israels suveränitet, kommer att upprätta diplomatiska relationer med landet och etablera en ambassad i Jerusalem." (The Times of Israel, 2020-09-06).

Jesus uppmanar oss kristna att främja fred där vi har möjlighet. *"Saliga är fredsstiftarna, för de skall kallas Guds söner."* (Matt. 5:9). Och Paulus gör likadant: *"Håll fred med alla så långt det är möjligt och beror på er."* (Rom. 12:18). I så måtto kan man se positivt på dessa fredliga avtal. Samtidigt måste vi förstå att det s k "Abraham Accord" är inget fredsavtal utan ett ömsesidigt avtal om diplomatiska relationer och handelsutbyte!

Vad premiärminister Netanyahu och president Trump och hans rådgivare, svärsonen Jared Kushner har i sina hjärtan kan vi inte veta. Men då undertecknandet gjordes på Vita Husets gräsmatta uttryckte Netanyahu optimism och hoppades: *"... att dessa fredliga överenskommelser skulle bringa hopp till alla Abrahams barn och avsluta den arab-israeliska konflikten en gång för alla."* Och när den historiska flygresan gjordes från Tel Aviv till Abu Dhabi sade Kushner till en journalist: *"Jag bad igår vid Västra muren att muslimer och araber över hela världen ska se denna flygning och då förstå att vi alla är Guds barn, och att framtiden inte måste vara förutbestämd av det förflutna."* Samma dag sade president Trump att: *"Abraham-avtalet kommer att öppna dörren för muslimer, judar och kristna att kunna leva tillsammans, be tillsammans och drömma tillsammans."*

Sådana uttalanden kan inge hopp om en positiv framtid, men för en kristen leder tankarna till en ny världsreligion, som den falske profeten förbereder, och som vi måste stå emot!

*

Så fort "Abraham-avtalet" kablades ut i media uttalade sig Mahmoud Abbas, ordförande för den palestinska myndigheten (PA), och han avvisade och fördömde avtalet. Han har kallat det "ett svek mot Jerusalem." Strax därefter har Abbas vädjat till FN om att ordna en internationell fredskonferens tidigt nästa år då Mellanöstern-konflikten tas upp. Vilket ben ska Abbas stå på?

"Nyligen har Stormuftin i Jerusalem, Muhammad Hussein, sagt att islamisk lag befäller muslimer att 'slås mot de tjuvaktiga judarna.' Den 18 september intervjuades Hussein i Palestinsk TV och sade: '... om en tum av muslimskt land blir stulet är jihad ett personligt religiöst bud för var och en.' P. A. räknar staten Israel som stulet islamiskt land (waqf), ett omistligt religiöst kapital i islamisk lag enligt Palestinian Media Watch (PMW). Därför, sade Hussein, förbjuder Sharialagen palestinier att erkänna Israel, inom några som helst gränser, och befäller att varje muslim har ett personligt ansvar att föra krig mot den israeliska staten tills det 'muslimska' landet är befriat." (Israel365 NEWS, 2020-10-14).

Tidigare i september vägrade Arabförbundets utrikesministrar att stödja ett palestinskt utkast till en resolution som fördömde Förenade Arabemiraten för deras beslut att sluta fred med Israel. Den islamiske prästmannen Wassem Yousef från UAE, twittrade den 16 september 2020: *"Israel förstörde inte Syrien; Israel brände inte ner Libyen; Israel förflyttade inte längre folket i Egypten; Israel förstörde inte Libyen, och Israel rev inte upp Libanon. Innan ni araber skyller på Israel, ta en titt i spegeln. Det är ni som*

är problemet." (Gatestone Institute, Khaled Abu Toameh, 2020-09-30).

Samtidigt som denna "omöjliga" normalisering sker mellan judar och araber godkänner Israel utbyggnad av judiska bosättningar på den sk Västbanken, alltså Judeen och Samarien, området som profeten Hesekiel kallar Israels berg där Herren själv (inte människor) ska plantera sitt folk. (Hes. 36:1f.). Israels regering har under detta år godkänt 12 159 bostadsbyggen på det "minerade" området, enligt en rapport den 15/10 från organisationen Peace Now. Dagen därpå fördömde de fem största EU-nationerna Israels beslut att bygga fler "illegala" bostäder på Västbanken. *"Utökandet av bosättningar strider mot folkrätten och äventyrar förutsättningarna för en tvåstatslösning som ett fredligt slut på konflikten mellan Israel och Palestina"*, säger utrikesministrarna.

Vid samma tid har en omröstning ägt rum i Israels regeringskabinett och i Knesset som rör sekretessbelagda beslut angående Tempelberget och utbyggnaden av judiska bosättningar i Judeen och Samarien, skriver journalisten och Mellanösternexperten Pinhas Inbari på sin blogg. *"Jag uttryckte att UAE sagt att det var de som stoppade annekteringsprocessen, och efter att president Trump sagt att det redan fanns en karta över den Palestinska staten utan att Netanyahu protesterade mot det, så lämnades även punkten om att expandera bosättningarna"*, skriver Inbari.

"Och ännu viktigare är att notera att utan att status quo uppehålls likt gjutstål på Tempelberget kommer inte Saudi Arabien medverka i officiella fredsförhandlingar. ... Judar och kristna turister är tillåtna att gå upp på Tempelberget, men att bedja där är inte tillåtet, och framför allt tillåts inget Tempelbygge där.", förklarar Inbari. (Israel365 NEWS, 2020-10-17).

Låt inte tidens händelser skrämja oss. Fastmer bör vi, i en tid som denna, tillbedja och lovsjunga vår Frälsare och Herre, och i en hängiven överlåtelse förbereda oss för att möta brudgummen och gå med honom till det himmelska bröllopet! (Matt. 25:1ff och Judas 20-25).

Claes-Göran Bergstrand. 2020-10-18.