

Coronaviruset och Guds Ande förändrar Sverige

Våren 2020 är både lik och olik den vanliga svenska våren. I skogsbackarna står blåa och vita sippor och i trädgårdarna lyser krokus i gult och blått, som om Skaparen vill visa att han tänker på Sverige just i denna tid. Samtidigt är samhället drabbat av en global virus-pandemi, i Bibeln kallad pest /*loimoi*/ (Luk. 21:11), vilket inger oro, sorg och förtvivlan i människosjälén.

Då jag var i bön vid årsskiftet fick jag en känsla av att året 2020 skulle föra med sig starka skakningar i samhället. Det dröjde bara en dryg månad så förändrades plötsligt vårt samhällsliv av ett märkligt litet virus. Då visste vi ingenting om detta Corona-virus som därefter har påverkat människors vardag på ett sätt som vi knappast kunde tänka att något sådant skulle hända. Att stora städer och länder skulle stängas ner, att industrier måste permittera större delen av sin personal och transporter av varor och tjänster plötsligt skulle upphöra, att inte få åka till kyrkan och delta i en gudstjänst eller att tvingas avstå besöket hos barnbarn eller på äldreboendet. Allt sådant har känts otänkbart för bara några veckor sedan. Jag tror att det är Guds tid att möta sitt folk med väckelse!

När vi nu har varit mer eller mindre i karantän i två månader börjar väl de flesta av oss att längta tillbaka till det ”normala livet”. Någon har sagt så träffande: ”Ingen människa tycker om status quo, ändå hatar alla förändring.” Om det gäller även kristna (vilket jag tror att det gör) måste vi inse, och faktiskt också bejaka att Corona-pandemin har kommit för att förändra vår livssituation. Detta kan vara en prövning inför de födslovändor som Jesus talade om med sina lärjungar, som måste ske innan han kan komma tillbaka till jorden. (Matt. 24:3-8).

Samtidigt som viruset för med sig stor dödlighet och mänskligt lidande sker också positiva saker. Åtminstone i det korta perspektivet. Exempelvis så har luftföroreningarna minskat betydligt och vattendrag blivit renare. Pride-rörelsen har tvingats ställa in sina arrangemang denna sommar i många länder såsom i Sverige och Israel där detta inte skett sedan Pride-paraderna började där 1998. Hur som helst kommer vi inte att kunna gå tillbaka till ”business as usual”, eller rättare uttryckt, vi borde inte återgå till ett sådant tillstånd.

Gud har kontrollen och håller världen i sin hand

Ett faktum är att detta virus har förändrat vardagslivet för hela mänskligheten och detta har skett utan att någon har kunnat förutse att det skulle hända. Eller? Att Gud har kontroll över sin skapelse är ingen hemlighet, speciellt inte för en troende kristen, och då kan man förstå att denna virus-smitta inte kommit som en överraskning för Gud. (Ps. 24:1-6). Men är det Han som har sänt det kan man fråga sig? I Bibeln läser vi om olika situationer där Gud aktivt sände plågor, ytterst i syfte att mana människor till omvändelse (3 Mos. 26:14-17), och i Uppenbarelsebokens senare del har vi ett tydligt exempel på att Gud ska sända plågor över mänskligheten som straff för deras ondska och synd.

Men det står också att Gud gör ingenting utan att först ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. (Amos 3:7). Och Jesus säger i princip samma sak när han undervisar lärjungarna om den helige Ande. (Joh. 15:15; 16:13). Herren vill alltså samarbeta med sina barn genom profetians ande.

I dessa tider cirkulerar profetiska budskap runt jorden och det är viktigare än någonsin att be om urskilningens gåva och att kunna pröva det som talas ut. Här vill jag delge ett budskap som indirekt handlar om Corona-pandemin och som jag fått via en trovärdig Herrens tjänare. Det förmedlades i Jerusalem för 4 år sedan under en internationell konferens med EBENEZER Operation Exodus. Tidigt på morgonen 23 jan 2016 fick Paul Clark, som arbetar med produktion av media i Ebenezer, ett tilltal från Herren. Vid ledarmötet på morgonen innan dagens sessioner delade Paul vad han fått från Herren. Han delade det senare med alla konferensdeltagare och det publicerades även i Ebenezers bönebrev kort efter konferensen.

Budskapet genom Paul Clark i Jerusalem den 23 januari 2016: ”Utrusta mina trogna tjänare och smörj dem för att arbeta med aliyah. Tiden är kort och det finns mycket att göra. Om 48 månader kommer världen att vara mycket annorlunda! Under den här nådesperioden behöver min församling höra att den har en kallelse att hjälpa i den massalياهو som är i antågande, att de MÅSTE HÖRA de löften jag gav till profeterna. Ni skall vara detta språkrör. Be varje dag för att min församling ska få slöjan bortlyft från ögonen! Proklamera mitt Ord och jag skall vidröra deras hjärtan när ni BER dem

att ansluta sig till detta arbete och att ge. Om 4 år kommer det att vara en stor förändring och min församling måste höra om aliyah. Utvidga platsen för er boning, proklamera hur angeläget och bråttom det är till församlingen. Genom er, Ebenezer Operation Exodus, kommer jag att göra detta om ni fortsätter att vara lydiga mot min kallelse.

Min församling behöver bli förberedd och när de får höra det, kommer många hundratusentals att ge i överflöd, och många av dem kommer att vilja rulla upp skjortärmarna för att engagera sig, från de unga till de gamla. FRIGÖR och SMÖRJ mina trogna tjänare, inspirera dem eftersom det kommer att bli stora utmaningar men min Nåd kommer att vara tillräcklig. Det är min församling som jag brinner för, och jag kommer att öppna deras hjärtans dörr därför att de kommer att vara de som för mina utvalda hem." Det är intressant att notera att det var på dagen 4 år efter detta profetiska ord, den 23 jan 2020, som Kina satte hela staden Wuhan, med ca 10 miljoner människor, i karantän. (Förmedlat genom Philip Holmberg).

Var kommer Corona-viruset ifrån

Det har förekommit många spekulationer omkring Corona-viruset uppkomst och dess spridning. Att det har sitt ursprung från den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan står nog utan tvivel, men var där och hur har det kunnat sprida sig är inte klarlagt. I publikationen Gatestone Institute, 22 april 2020, skriver den italienska journalisten och författaren Giulio Meotti, kulturredaktör på Il Foglio, en lång artikel som har rubriken, "Kinas lögner har stått oss dyrt". Här är några utdrag:

"Vem meddelade den 11 januari att marknaden i Wuhan var ursprunget för denna epidemi? Den kinesiska regimen. Det upptäcktes senare att det första kända fallet av coronavirus kan spåras tillbaka till den 17 november 2019. "Det här är en av de värsta mörkläggningarna i mänsklighetens historia, och nu står världen inför en global pandemi", sa Rep. Michael T. McCaul, republikansk medlem i House Foreign Affairs Committee, innan USA:s underrättelsetjänst fastslog, i en hemligstämplad rapport till Vita Huset, att Kina har dolt ursprunget och omfattningen av det katastrofala globala coronavirusutbrottet.

Det kinesiska kommunistpartiets "felaktiga gärning har orsakat en global smitta som har dödat tusentals", skrev kardinal Charles Maung Bo, ordförande i Federation of Asian Bishops' Conferences den 1 april. "När vi undersöker skadan som orsakats i tusentals liv runtom i världen måste vi fråga vem som bär ansvaret."

Men det finns inga uppgifter överhuvudtaget om hur denna pandemi började. Marknad? En grotta full av fladdermöss? Myrkottar? Eller ett biovapenlabb? Inga utländska läkare, journalister, analytiker eller internationella åskådare är på plats i Wuhan. Om viruset härstammar på en marknad eller i en grotta, varför gick då Kina så långt för att tysta ner allt? Varför gav då Beijing order till kinesiska forskare att förstöra bevis med kopplingar till viruset?

Det verkar som att fladdermöss inte såldes på marknaden i Wuhan. The Lancet noterade i en studie från januari att det första fallet av Covid-19 inte hade någon koppling till marknaden. The Lancets essä, författad av kinesiska forskare från flera institutioner, förklarade att 13 av de första 41 fallen inte hade någon koppling till marknaden.

"Mindre än 300 meter ifrån skaldjursmarknaden ligger Wuhanfilialen av Chinese Center for Disease Control and Prevention" skrev David Ignatius från Washington Post. "Forskare från denna anläggning och det närliggande Wuhan Institute of Virology har publicerat artiklar om att samla coronavirus från fladdermöss från hela Kina för att studera och förhindra framtida sjukdomar. Har ett sådant provexemplar läckt, eller har farligt avfall placerats på ett ställe där det kunde spridas?" "Att samla virus" utesluter inte möjligheten för ett "läckt virus". Än värre är att om Kina inte kan skydda sina labb så behöver det hållas ansvarigt för den förödande globala skadan.

"Det må pågå en livlig debatt om vilket center det är, men vid det här laget verkar det omöjligt att förneka att ett center har varit direkt engagerat i forskning om virus, även om det inte ägnat sig åt att skapa ett virus." skrev fader Renzo Milanese, katolsk missionär i Hongkong.

"Med andra ord, viruset spred sig tidigt från ett forskningscentrum i Wuhan. Än viktigare är att det inte heller råder något tvivel om att myndigheterna kände till faran med viruset, att de inte informerade någon och att de försökte hålla dessa fakta hemliga."

Den amerikanske senatoren Josh Hawley har introducerat en resolution som uppmanat till en internationell utredning av Kinas hantering av virus-spridningen. Enligt Hawley: "Det kinesiska kommunistpartiet var medvetet om viruset redan i december men beordrade laboratorier att förstöra prover och tvingade läkare att hålla tyst. Det är dags för en internationell utredning i vilken roll deras mörkläggning har spelat i spridningen av denna förödande pandemi."

Kallelse till förbön mellan Påsk och Pingst

Oavsett hur Corona-viruset har uppstått och varifrån det har spridit sig befinner vi oss i en allvarlig andlig kristid. Nu är det Guds tid för en samhällsväckelse i vårt land. Därför ska Guds folk gå ner på sina knän och bekänna sina och folkets synder och omvända sig från sina egna vägar. (2 Krön. 7:14). Vi måste också tillåta Bibelns Ord få rannsaka våra hjärtan så att Andens svärd kan åtskilja det som är köttsligt från det som är andligt. (Hebr. 4:12). Då kommer Herren att välsigna oss och låta Guds ansiktets ljus lysa över Sverige.

Med glädje kan vi konstatera att allt fler kristna i Sverige och Norden tar ansvar i bönen för sina medmänniskor. Många är de som vill se en andlig väckelse bryta fram i våra nationer. Men ska väckelse bryta fram måste Andens eld falla över de troende, det måste bli en förnyad Pingst bland Guds folk. Då behöver de troende bedja i en enad kärlek till varandra. (Apg. 1:14.)

Pingstledaren Lewi Pethrus skriver i en av sina sista böcker, "Brytningstider, Segertider", 1969, en tid då enhetsdebatten var som hetast (sid. 51): "*Ingen har väl kommit på en så orimlig idé som att ersätta tyngdlagen med en mänsklig anordning. Därför borde ingen experimentera med att sätta in en mänsklig organisation i stället för 'kärleken', 'ty den är fullkomlighetens sammanhållande band'. Kol. 3:14. Om det skall bli någon mening med de kristna enhetssträvandena här i landet, bör man väl satsa på den andliga och gudomliga linjen.*"

Pethrus hade väldigt rätt och detta gäller i allra högsta grad i dag. Därför bör varje troende sträva efter att uttrycka en sann kärlek /*agapé*/ till trossyskonen även om vi ännu inte har nått fram till en full enhet i tron. (1 Tess. 4:9,10.)

Just nu pågår en förbönssatsning mellan Påsk och Pingst, som bönerörelserna Sverigebönen (SB) och Norden 7:14 var för sig inbjuder till. Det är olika betoning på bönen inriktning där SB ber utifrån Herrens bön och ber ut Hans namn varje dag så att tron reses upp och talar (Ps 37). Man ber också för evangelisterna Sebastian Stakset, Trosrörelsen och Tiglet Malakai, Pingströrelsen, och att gemensamma allkristna böneplatser reses upp och prioriteras för stadens bästa och på 6 juni (Ps 20).

I bönerörelsen Norden 7:14 koncentrerar man sig på att "be om Andens eld och kraft under de femtio dagarna mellan Påsk och Pingst 12 april - 31 maj. Man tror på och vill se en ny andeutgjutelse, att en ny pingst ska bryta fram i alla kyrkor och samfund!"

Presskonferenserna omkring Corona-pandemin avlöser varandra i olika TV-kanaler där tre svenska flaggor och det gula korset väl synligt lyser bakom talarna. Man lägger också märke till den svenska flaggnålen som ministrarna bär på bröstet. Detta har satt nationen i fokus och Korset, som talar om försoning, har kommit i centrum inför svenska folket!

Detta kan innebära att årets nationaldag den 6 juni kan få en större betydelse än på länge för Sveriges medborgare i allmänhet och för oss kristna i synnerhet. Även om man inte får samlas i stora grupper på nationaldagen kan vi mötas som enskilda och i små grupper inför nådens tron där Jesus sitter och tar emot vår bön och lovsång. Låt bönen präglas av "att Andens enhet ska bevaras genom fridens band ..." (Ef. 4:3), "att kraftlösa händer och svaga knän ska få styrka; att människor ska ta emot Guds frid och bli frälsta; att vi får mod att stå emot all bitterhet och falskhet." (Hebr. 12:12-15). Låt Nationaldagen 2020 bli en dag inför Herrens ansikte för allt Guds folk!

Claes-Göran Bergstrand, 2020-05-05.