

Kristna fastetiden fylls med bön i Sverige och Norden

Många kristna upplever nu att Gud är verksam på ett särskilt sätt bland människor i Sverige. Allt fler ovana kyrkobesökare kommer till väckelsemöten och deltar i Alfagrupper. Det senaste året har hundratals personer i olika åldrar kommit till tro på Jesus och blivit frälsta. Och denna vår, under den kyrkliga fasteperioden, pågår den största mobiliseringen på länge för bön och fasta. Bland andra har samfundsledarna i Pingströrelsen och Evangeliska Frikyrkan uppmanat sina församlingar och medlemmar att prioritera bönen i både kyrka och hem. I Sverigebörens olika forum och på olika mötesplatser pågår bönen dygnet runt sedan den 1 mars. Man uppmanar också till fasta under den 40-dagarsperiod som uppropet gäller.

Under mars månad kommer också de tre böneledarna från Tanzania till Sverige med bönegeneralen Jackson Sangiza i spetsen. De kommer fortsätta att leda den sk Moto Fire Böneskola som de genomförde här i höstas. Den sker på samma platser som tidigare, Ralingsåsgården i Aneby, 6–8; i Göteborg – Vallhamraskyrkan 13–15; i Örnsköldsvik – Svedjeholmskyrkan 21–22 samt i Stockholm – Sjöhamra, Åkersberga 27–29. En avslutande del i böneskolan blir på Ralingsåsgården 14-16 juni.

Dessutom sammankallar bönerörelsen Sverige 7:14 till bönehelgen Nordens kallelsestund i Solnahallen intill Solna Centrum den 13-15 mars. Då möts förebedjare från de korsmärkta nordiska länderna, Sverige, Finland, Danmark, Norge, Färöarna, Island samt Estland och Israel.

Herren kallar till bön och fasta

Vi tror att det är moget för en andlig skördetid i Sverige på ett sätt som vi inte upplevt på länge. Därför måste det kristna "fotfolket" mobiliseras till bön och fasta och evangelisation sin närmiljö samt till engagemang som andliga fäder och mödrar.

Till tidningen Dagen (28/2) säger Patrik Sandberg, ledare för Sverigebönen: "I år blir det en bönekedja dygnet runt. Trycket har ökat och allt fler vill vara med och be. ... Och fastan är en naturlig del av bönen menar Patrik. Jesus pratade med sina lärjungar naturligt om när vi 'ber, ger och fastar' som en del av kriteriet liv. ... Ett bönetema handlar om enhet och om att leva i relationer och gemenskap i stället för att skapa enstaka projekt tillsammans. Ett annat tema är Skörden, ... Vi ber att vi ska leva ut vår kallelse fullt ut i de sammanhang vi befinner oss."

"Om många av Sveriges kristna fastade skulle det göra stor skillnad i vårt samhälle. Det menar böneledaren Claes-Göran Bergstrand. – Fastan är inte bara en fromhetsaktivitet, utan har kraft i sig. Det påverkar i andevärlden, säger han. En som har erfarenhet av att fasta är Claes-Göran Bergstrand som arbetat som pastor och var med och startade bönenätverket Sverigebönen, i vilket han än i dag är en av ledarna. På grund av hälsoproblem har 78-årige Bergstrand under de senaste åren inte kunnat fasta på samma sätt som förr, men tidigare i livet fastade han ibland fullt ut från mat i flera dagar. Böneledaren menar att fastan är ett sätt att bli "herre över det fysiska", eller det som Bibeln kallar för köttet, så att man kan koncentrera sig mer på det som är Andens liv, och lättare kan lyssna in tilltal från Gud. Om bara tio stycken i varje församling gjorde det här på allvar så är jag övertygad om att vi skulle se en tydlig förändring framöver med människor som kommer bli frälsta, och under och helanden, säger Bergstrand." (Världen idag, 20-02-26).

Gud har kallat sitt folk till omvändelse i 38 år

Då jag fick frågan om jag ville vara med och stödja en Nordisk Bönekonferens i Stockholm den 13-15 mars 2020 bad jag under några veckor för att söka svar från Herren. Under bönen påminnes jag flera gånger om händelser jag varit med om då det gällt Guds rike i Norden. Detta har jag mottagit som en bekräftelse från Herren att stå till förfogande i denna Nordens kallelsestund.

Den Allkristna konferensen i Katarina kyrka i Stockholm 19-21 januari 1981 präglades av heligt allvar och förkunnelsen manade till omvändelse och bättring bland Guds folk. Om inte detta fick ske skulle den karismatiska förnyelsen, som pågick under 70-talet, stanna upp. Pastor Sven Nilsson i Örebro var den som tydligast förmedlade detta budskap. Han utgick ifrån bibelordet i Hosea 6:1-3, *Kom låt oss vända om till Herren*. Problemet är inte våra samfund, utan det som finns i våra hjärtan och som våra samfund är ett uttryck för, menade han. Problemet är heller inte våra fiender, fortsatte

Nilsson. Det vi kallat ”förnyelse” har från Guds sida varit avsett som en väckelse för Guds folk. Och en väckelse är alltid en kallelse till omvändelse, konstaterade han. Vi har upplevt väckelse, men Gud väntar på vår omvändelse. Då Sven Nilsson frågade Gud, vad det var Han ville att vi skulle omvända oss ifrån fick han följande svar: ’Det religiösa väsendet och denna tidsålders väsende.’

Guds folk har inte gensvarat på denna kallelse, utan man har fortsatt i stor utsträckning att leva ett bekvämt kristet liv. Dock har Gud hållit oss ansvariga när det gäller att gensvara till det Han vill se – en sann hjärtats omvändelse som går på djupet bland Guds folk och som leder till en väckelse.

En speciell Israelsresa på våren 1986, arrangerad av Förebedjare för Sverige och Prophetic Word Ministries (PWM), har också satt avtryck. Då var 153 internationella ledare med profetisk tjänst från 40 länder samlade på Karmelberget. Juristen Daniel Allén från Jakobstad i Finland var en av dem och beskrev senare sin upplevelse. ”Jag tror att Gud vill upprätta Norden genom att binda kristenheten samman i kärlek, agape från Gud själv. Den skall bryta ned våra prestationsmönster, vår exploatering av det Gud gett oss, vår narcissism. När vi lägger ner våra egna verk och ger utrymme åt varandra kommer Herren att bryta igenom på ett nytt sätt. Men vi måste lära oss ödmjukhetens väg, kärlekens språk, om vi skall kunna bli de ’andliga vikingar’ som Gud planerat. (Ef. 3:17-19). ... Må Gud rensa bort allt som dämmer upp hans flöden i Norden. Må han ge oss den förkrosselse som erfordras för att hela Kristi Kropp skall frigöras i Norden.”

Pastorn och förebedjare Kjell Sjöberg hade en stark vision för Guds folk i Norden. År 1986, samma år som bönerörelsen Förebedjare för Sverige avslutade sin verksamhet, inbjöd Kjell till ett nordiskt bönemöte i Oslo 5-7 december med temat, Guds rikes Plan för Nordens länder. Kjell var alltid grundlig i sin andliga tjänst, vilket i detta fall innebar att han förberett en kompendium som varje deltagare fick ta del av. Det innehöll bland annat några profetiska budskap såsom: ”Jag har en plan för Norden därför är det viktigt att förebedjarna från Norden möter varandra. Min härlighet skall explodera i Norden... Nordens kristna har viktiga ting att ge till varandra för att komma till en gemensam mognad.” (24/6 1986.) Och vidare: ”... Norden skall tillhöra mig och därifrån vill jag börja mitt befrielsesverk... De korsmärkta länderna tillhör mig.” (24/9 1986.)

Kjell Sjöberg skrev att, ”Det behövs andlig krigföring mot demoniska makter för att strida mot drakkonstellationen. Och då er det viktigt att vi möter den som en sammanlänkad kropp eftersom motståndaren är en sammanlänkad kropp. (Drakkonstellationen er dessa 7 makter: högmod, uppror, förvirring, skräck, anklagande av bröderna, lögnens ande samt otukt.)

Vi förstärker enheten i Norden genom varje person som säger ja till en gudomlig kallelse som gäller Norden. ... Vi vill stå inför Herren för Jesu herravälde över Norden, och vi vill knyta samman Norden med Israel, och vi vill också intaga den positionen där Norden kan bli en bas för vad Herren skall göra på den messianska kontinenten.”

En ny tid inleddes åren 2014-15

Under åren 2014-15 skedde något som skulle kunna ha varit en markering till ett paradigmskifte i den andliga världen. Paradigmskifte betyder att det skett en avgörande förändring i den andliga världen som påverkar människor i den synliga världen. Vi har gått in i en ny tid i andligt avseende!

En biblisk markering till paradigmskiftet var de fyra mån- och solförmörkelser (en s k tetrad vilket är något ovanligt) som visade sig under 2014-15. Fenomenet var unikt därigenom att dessa förmörkelser inträffade vid de bibliska högtiderna Påsk, det judiska nyåret Rosh Hashanah och Lövhuddohögtiden. Enligt judisk tradition är sådana tecken i samband med dessa högtider en varningssignal, som varslar om dåliga tider för både judar och hedningar. 1 Mos.1:14; Luk. 21:25f.. Dessa fenomen ska dock inte tolkas som de tecknen i solen och månen som det står om i Joel 2:31, eller som Jesus talar om i Matt. 24:29 och i Upp. 6:12.

På våren 2015 hölls Nordic Summit, en Nordiska konferensen i Citykyrkan, med temat: "Guds plan för upprättelse – Nycklar till vår nordiska framtid". En röd tråd genom konferensen var de nordiska ländernas roll och kallelse i den yttersta tiden. Särskilt betonades vikten av att stå i gapet för sin nation. Prästen Hans Weichbrodt hade ett starkt budskap på lördagkvällen och sade bland annat: ”Det finns en inbjudan från Gud att det nu är tid att vända om. Vi går mot en fruktbar tid, men vi bör vara medvetna om att det kommer att ske mitt i stormen och inte i en lugn

ankdamm.”

I april året därpå hölls en uppföljande Nordisk konferens i Citykyrkan med temat: “Rustad till allt gott verk”. I inbjudan stod: ”Tiden har kommit då de andliga tjänstegåvornas struktur, funktion och samverkan måste vitaliseras genom en djupgående enhet i bön och lovsång bland Guds folk, som gemensamt tar ansvar för sina städer och vårt land, samt börjar bygga på Herrens hus och inte våra egna (Hagg. 2:1). Förmågan till gemensamt ansvar genom relevant och medveten strategisk bön kommer att bli avgörande för Guds folk framöver. Där bröder endräftigt bor tillsammans, vill Herren ge välsignelse till evig tid. (Ps.133).”

I ett av mötena hade jag en syn där jag satt längst ner i kyrkan under lovsången. Jag såg de nordiska flaggorna framme på podiet med deras färger, gult, blått, mörkrött, ljusrött och vitt. Plötsligt tycktes flaggorna försvinna och jag såg bara deras färger som smälte samman och bildade ett underbart mönster. Då påmindes jag om de prästkläder som Mose skulle göra åt Aron och hans söner och jag slog upp Bibeln i 2 Mos.2:28ff. Där såg jag att det var samma färger i prästkläderna som jag just hade sett i min syn, och jag upplevde hur Herrens sade (ungefär): ”Dessa prästkläder vill jag ikläda er, ni som är från Norden, till att vara förebedjare för era länder. Detta är den gemensamma prästtjänst som jag vill att ni ska ikläda er i Norden.” Jag kände en helighet omkring mig där jag stod inför Herren i tillbedjan en lång stund. Vid kvällsmötet vittnade jag om min upplevelse och deltagarna gav respons med handklappning och hallelujarop.

Jag har burit denna syn inom mig sedan dess, och jag tror att det är något som ännu är oförlöst i andevärlden. Kanske tiden har kommit nu att ta tag i detta på ett konkret sätt som kan få sitt gensvar i den planerade Nordiska bönehelgen 13-15 mars 2020.

Kontakt med Rom och katolsk tro fördjupas.

Det var i Sverige som den moderna, världsvida ekumeniska rörelsen fick sitt genombrott. En ekumenisk rörelse, Life and Work, grundades i Stockholm 1925. Ärkebiskop Nathan Söderblom var initiativtagare och rörelsens framträdande ledare. Tillkomsten var ett led i fredssträvandena efter första världskriget. Där deltog alla evangeliska samfund i Sverige utom Pingströrelsen. Sedan dess har Svenska kyrkan varit drivande med en påtaglig inverkan på den internationella ekumeniken. Idag är alla kristna samfund i Sverige, utom Bibeltrogna vänner, medlemmar av Sveriges Kristna Råd (SKR). Man har antagit det katolska samarbetsdokumentet Charta Oeumenica som arbetsdokument för sin verksamhet.

Katolska band till Rom har förstärkts under de senaste 30 åren i svensk kristenhet. Fienden har alltsedan Reformationen gjort allt för att återerövra de korsmärkta länderna i Norden och speciellt Sverige. När påven Johannes Paulus II var här och besökte Gamla Uppsala i juni 1989, som första påven någonsin, vigde han Norden till Marias Kristi Moders förbön och exempel. Då placerades den s.k. ”Påvestenen” vid Uppsala gamla högar, den fornnordiska gamla offerplatsen för asagudarna.

Söndagen den 9 mars 2014, under förmiddagsmötet på Livets Ord i Uppsala tillkännagav Ulf Ekman inför en delvis chockad församling, att han och Birgitta konverterar till Katolska kyrkan. Detta slog ner som en bomb i det kristna Sverige!

Samma år, den 21-26 mars, samlades Nordens katolska biskopar i Lund för att återinviga Norden till Maria. De samlades i S:t Thomas av Aquinos kyrka i Lund under hans excellens kardinal Kurt Koch ledning, ordförande i rådet för främjande av kristen enhet i Rom.

Kardinalen och biskoparna inbjöds då till biskopen i Lund, blivande ärkebiskopen Antje Jacklén, där man firade en högtidlig ekumenisk s.k. ”vesper” (den viktigaste tidebönen för både väst och östkyrkan). Enligt pressmeddelandet sades det: *”Att viga sig eller andra till Marias hjärta är att anförtro sig i hennes moderliga beskydd och förbön. ... En vigning av Norden är att anförtro våra länder och alla dess invånare, det vill säga alla Guds skingrade barn, i deras omtanke.”* *”Heliga Maria, Jungfru och Moder, du Drottning över Nordens land, med alla släkten prisar vi dig salig, ...”* *Vi viger oss till ditt obefläckade hjärta, du som vill det Gud vill. Heliga Jungfru och Moder, håll din hand över Nordens länder och led oss fram till Jesus, vår mästare och vän, vårt liv och vårt mål, han som med Fadern och Anden lever och råder i alla evigheters evighet.”*

Kanske var det inte någon tillfällighet att påven Franciskus kom just till Lund i Sverige den 31 oktober 2016 för att fira 500-års minnet av Reformationen tillsammans med det Lutherska Världssamfundet (som bildades i Lund 1947).

Nordens kallelsestund i Solnahallen 13-15 mars

Det andliga och sociala läget i Sverige och Norden är mycket kritiskt. Det är samtidigt min övertygelse att Herren inte gett upp när det gäller nordens folk. Vi behöver be och ropa till Gud om ett mäktigt ingripande i vårt land och i Norden till hans Namns förhållande och människors frälsning.

Jag ser två orsaker som kallar oss till Nordisk bönekonferens 2020: Dels har Herren kallat på Guds folk vid flera tillfällen att ödmjuka oss, söka Hans ansikte och omvända oss från våra egna vägar. Dels att tiden är inne för en andlig skördetid i de nordiska länderna. Därför ska vi be om en evangelisationsiver bland oss kristna under detta år.

Detta är ingen ”vanlig konferens” utan en kallelse till kristna att komma samman för att söka Gud i förkrosselse och ödmjuk tillbedjan. Pastorer och andliga ledare från de nordiska länderna kommer att inleda olika böneområden och tillsammans leda förbönstjänsten. Dessutom kommer den kände amerikanske författaren, väckelseförkunnaren och samhällsprofeten Dr Michael L Brown att tala via Skype på lördagen kl 14! Dr Brown har haft Leonard Ravenhill som mentor, och han har tjänat under David Wilkerson i Times Square Church i några år. Dr Brown var också medarbetare i Pensacolaväckelsen i mitten på 1990-talet. Hans senaste bok, *Jezebel's War with America*, har t o m väckt uppmärksamhet inom RFSL i Sverige!

Pastor Ulf Emelius i Finland, som kommer med en grupp bedjare från vårt broderland i öst till samlingen i Solnahallen, har i ett mejl påmint om att den 13 mars också är en viktig dag i Finlands historia. Den dagen år 1940 tystnade vapnen efter vinterkriget med Sovjetunionen, men freden blev tyvärr kort.

Det var tack vare innerliga böner till Gud för vårt land – från landets högsta ledning till soldaterna vid fronten och familjerna i hemmen – som vår Himmelske Far gav oss många under och bevarade vårt land självständigt.” (Daniela Persin Himlen tv7).

Den dåvarande presidenten Kallios uppmanade alla Finlands medborgare att be följande bön tillsammans med honom under vinterkriget 1940: *”Himmelske Fader, se i nåd till vårt folk. Du har skapat oss och älskar oss. Du ser, att vi är i största fara. Därför ber vi Dig; Herre, hjälp oss i vår nöd och låt oss inte gå under. Ge oss nåden att omvända oss från syndens och laglöshetens vägar, som leder vårt land till undergång. Herre Jesus Kristus, utan Dig är vi maktlösa inför de förstörande krafterna, som svämmar över vårt folk och förgiftar det. Därför berömmar vi oss av Din seger över ondskans andemakter, vilkas påverkan man varje dag ser i offentligheten i ord och bild. Herre, Du har på Golgata kors övervunnit mörkrets makter. De måste ge vika även idag, eftersom vi upphöjer Ditt namn över dem. Detta tror vi på, ty Du kan även i vår tid beskydda människor för satanisk villfarelse. Herre, förbarma Dig över oss!*

Hjälp oss genom Din Helige Ande att i vårt eget liv strida mot synden och vara ståndaktiga ända till slutet. Gör oss till ett tecken på Din frigörande nåd. Fyll oss med Din kärlek så att vi håller Dina bud. Må Din kärlek vara den kraft i oss, som övervinner mörkrets makter över vårt folk. Herre Jesus Kristus, allt förmår vi i Dig, det tror vi på. Förbarma Dig över oss. Amen.”

Samma dag Kallio avgick som president p g a bruten hälsa och ledsagades av ledande politiker och militären till Helsingfors Järnvägsstation för sin hemresa, föll han ner död i Mannerheims armar. Han fick verkligen komma hem efter fullgjort värv. Sådana ledare behövs i vår tid och det är vad vi ber Gud om att han ska kalla fram i Nordens länder.

Profetisk hälsning till Sverige 2018

Uttdrag från ett profetiskt bundskap förmedlat av evangelisten Birger Skoglund på Smålandskonferensen i Ralingsås den 14 juli 2018. ”Sverige, Sverige, Sverige, idag måste du lyssna till min röst. Idag vill jag tala till dig, du rikt benådande land. Idag vill jag varna dig för att fortsätta gå på den gudsfientliga väg du vandrat på under lång tid. ... Sverige, Sverige, Sverige, mitt tålamod

med din synd är slut. Jag hade straffat dig för länge sedan om det inte var för en liten föraktad skara av mina barn som kämpade och bad för landet. Dem föraktade du men dem du föraktade skall nu bli ärade. ... Jag vill rena resdräkterna på mitt folk. Jag vill ge dig Sverige ett nytt namn: Du ska inte heta världens mest sekulariserade land. Du ska kallas det upprättade landet! Jag ställer dig inför ett viktigt val: Vill du se en helig brand över dina städer och byar eller föredrar du ogudaktighetens störtflod slå ner och ödelägga landet? VALET ÄR DITT!

Claes-Göran Bergstrand. 2020-03-06.