

Vad kan vi förvänta under 2019

Året 2018, som vi lagt till handlingarna, kallar jag ett "svängdörrens år" därför jag tror att den skiftning i andevärlden, mellan mörkrets rike och ljusets rike, som pågått över vårt land och i hela västvärlden under de senaste åren har eskalerat. På det synliga planet har det skakat om på olika samhällsområden. Klimatet har skiftat mellan kyla och extrem värme på ett sätt som inte skett på väldigt länge. Det är inte konstigt att människor är oroliga inför det som sker på klimatområdet. Enligt en undersökning känner varannan svensk ångest inför klimatförändringarna. Kanske vi befinner oss i den tid som Jesus profeterade om i Luk. 21:25,26.

Korruption och storskalig penningtvätt har uppdragats i företag och banker. De som ägnar sig åt detta lever i girighetssynd och är slavar under avguden mammon. (Matt. 6:24; 1 Tim. 6:10). Hos medlemmar i Kungliga Svenska Akademien, ett av Sveriges förnämsta "varumärken", de som borde vara främsta företrädare för intellektuell hederlighet och hög moral, har den moraliska nivån visat sig vara väldigt låg genom den kris som utspelat sig inför öppen ridå under 2018. Och den politiska maktkamp som pågått under hela hösten, i försöken att bilda en ny regering, har blottat den djupa politiska splittring som råder i det svenska samhället.

En dörr i himlen öppnas inför året 2019

När vi går in i året 2019 är det delvis nya förutsättningar som gäller för Guds rike i Sverige. Framtiden ligger som ett oskrivet anteckningsblock för oss människor, men så är det inte för den allvise Guden! Han har världen och historien i sin hand, och Han har förutsagt de stora och viktiga skeendena som är nedtecknade av profeterna i Bibeln. (Jes. 42:8,9; 46:9,10; Rom. 15:4). Många av Bibelns profetior har blivit uppfyllda och en del återstår att uppfyllas innan Jesus återkommer för att upprätta Fridsriket.

I Sverige avslutades det skakiga året 2018 med ett jordskalv utanför Gävle, inte långt från det ståtliga 30 meter höga korset rest på Svartberget i Hassela. Skalvet mätte 2,2 på richterskalan, inget stort skalv alltså men tillräckligt för att kännas av i den bygden. Det var på Juldagskvällen klockan 22.22 som det mullrade och både styrkan och tidpunkten för skalvet har fört somliga till Jesajas profetia i kapitel 22:22 - *"Jag ska ge honom nyckeln till Davids hus att bära. Han ska öppna så att ingen kan stänga och stänga så att ingen kan öppna."* Sammanhanget handlar där om ett ledarskifte i Israel. Kanske är det vad som kommer att behöva ske i Sverige inom den närmaste tiden. Läs gärna i Bibeln vad Job i kapitel 12:13-25 säger om hur Gud kan behandla ledare. Ytterst sett är det Jesus Kristus som förfogar över "Davids nyckel" (symbol för auktoritet), och det är han som ser till att det öppnas eller stängs både i det synliga och osynliga. Här har den kristna församlingen ett stort ansvar när det gäller att hålla fast vid Jesu ord i Bibeln och inte förneka hans namn, då har han lovat att öppna en dörr i den andliga världen som leder till framgång för Guds rike. (Upp. 3:7-8). Jag tror att Herren har öppnat en sådan dörr inför 2019 och jag ser med stor förväntan fram emot vad Han kommer att göra under detta år. Allt fler kristna som tror på börens makt ber nu för vårt land. I somliga församlingar kommer 50, 100 och flera hundra bedjare tillsammans i bönemöten och beder om förändring av samhällsutvecklingen i Sverige. Så mycket bön har det nog inte varit i vårt land på mycket länge och det inger hopp.

Skakningar kommer att fortsätta under 2019

Året 2019 har inletts med starka stormar i Sverige. Natten mellan den 1 och 2 januari svepte stormen Alfrida fram över stora delar i Mellansverige och värst drabbad var Roslagskusten. Vindriktningen från nordväst gjorde att även stora höga träd slets upp med rötterna och föll över elledningar tillsammans med elstolpar, vilket har gjort att röjningsarbetet försvårats och inneburit att många elabonneter varit utan ström under tre veckor. Kustbor har sagt att detta är den svåraste storm de varit med om någonsin.

Natten mellan den 10 och 11 januari kom stormen Jan att svepa in över fjällvärden och de norra delar av landet. Vindbyar drog fram med över 50 m/sek och den betecknades som en orkan. Vägar blev oframkomliga, tåg och bussar kunde inte köra, skolor måste stänga och Högakustenbron vid Bottenviken stängdes på grund av starka vindar.

En annan allvarlig incident hände måndagen den 7 januari då polisen kom på en sprängladdning som apptterats vid dörren till elställverket i Flysta i Västra Stockholm. Det är ett av de större ställverken som förser stora delar av Stockholms invånare med ström. Hade sprängladdningen utlösts skulle det resulterat i en stor katastrof i huvudstaden.

Skakningar kommer att tillta i den fysiska världen och i den osynliga kommer positionerna att flyttas fram för både ljusets rike och mörkrets rike. Vetenskapsmän konstaterar att jordens poler ändras i en allt större takt vilket innebär att naturen kommer i obalans. Detta profeterade Jesaja om för 2 700 år sedan. (Jes. 13:13; 24:16-20). I början av detta år har man under nio dagar registrerat 81 tydliga jordbävningar i Alaska och starka utbrott skallras längs den så kallade Eldringen, en ring av vulkanisk aktivitet som går runt Stilla Havet. Flera starka tsunamin påverkade Indonesien under hösten. Den senaste drog in den 22 december med en vattenvägg som var 20 meter hög och dödade flera hundra människor. Man säger att det var vulkanutbrott och fullmånen som påverkade denna rörelse i havet. Det är alltså inte bara växthusgaser och andra föroreningar som påverkar miljön. Bör inte allt detta tala till oss om att vi lever i apokalyptiska tider då Bibelns profetior går i uppfyllelse. Jesus sa att det skulle bli stora /mega/ jordbävningar och stora tecken på himlen inför hans ankomst. Det kanske är början på ”födslovåndorna” vi nu upplever som ska komma över Israel och världen innan Jesus kommer tillbaka. (Matt. 24:6-8; Luk. 21:10).

Superblodmånar har inlett åren 2018 och 2019

Gud kommunicerar genom det talade och skrivna Ordet, såväl som genom skapelsen. (Psalm 19:1-8). Solen och månen har Han skapat till att vara tecken som utmärker bibliska högtider och som signalerar särskilda perioder för Israel såväl som för övriga folk. (1 Mos. 1:14,15; Psalm 104:19; Luk. 21:25-28). Därför har sol- och månförmörkelser uppmärksammas och tolkats utifrån ett bibliskt perspektiv av rabbiner och judar, såväl som kristna bibelteologer.

Omkring årsskiftet 2017-18 visade sig tre speciella månförmörkelser under två månaders tid, något som är mycket ovanligt. 2017 avslutades med en så kallad superblodmåne den 2/12 och 2018 inleddes med två superblodmånar den 2/1 och 31/1. Den tredje visade sig under den judiska högtiden Tu B'Shevat kallad ”Trädens Nyår”, vilket har en viktig innebörd i Israel. Det är en festdag, en tid då jorden är mogen för att ta emot de nya träd som kommer att skänka liv och vitalitet till skogar, parker och fält. Träden kan också ses utifrån en sakral och mänsklig innebörd i en judisk/biblisk kontext. (3 Mos. 19:23f.; Job 14:7-14; Jes. 55:12; Upp. 22:1f.). Högtiden firas också som en dag för miljömedvetenhet, då man planterar träd i hela Israel.

Rabbinen Yosef Berger säger till *Breaking Israel News* att detta sammanträffande förutsagts av en rabbin i Polen 1894. Vanligtvis tolkas månförmörkelser som något negativt för Israel, men inte denna gång, just för att det skedde på ”Trädens Nyår” och för att månförmörkelsen var speciell i så måtto att den ”gått förbi” Israel men visat sig i arabländerna. Månförmörkelse i den hebreiska månaden Shevat är tecken på en tid av obalans i naturen, bl.a. många jordbävningar, har den polske rabbinen sagt.

Tidigt på morgonen den 21 januari i år var det dags för ännu en superblodmåne att visa sig främst över jordens västra delar. Märkligt nog inföll högtiden Tu B'Shevat, ”Trädens Nyår” just på den dagen liksom det var förra året. Liksom förra januari har denna fulmåne heller inte visat sig i Israel och har därför ett särskilt budskap till västvärldens folk, säger rabbinen Yekutiel Fish. Han manar särskilt sina judiska bröder i USA att det nu är tid för dem att komma till Israel. Fish menar att dessa blodmånar har ett budskap till västvärldens nationer som innebär att det stundar en extremt utmanande tid för dessa nationer, vilket kan komma att innebära att regeringar slås ut och mänskligt lidande tilltar.

Världssamfundet går igenom ett paradigmskifte

Det som nu sker med starka konvulsioner i naturen och förändringar i klimatet, samtidigt med en politisk turbulens här i Sverige och även i många andra länder, pekar mot att vi är inne i en tid av paradigmskifte i samhället. Den polsk-amerikanska författaren Anne Applebaum var i Stockholm i början av året och hade några föreläsningar. Hon är judinna med stort internationellt kontaktnät. I en

intervju med SvD varnade hon publiken för att, ”... vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte. De institutioner som vår nuvarande världsordning bygger på hotas och kan mycket väl falla. ... - Jag har aldrig i mitt vuxna liv sett något liknande. Jag tror tyvärr inte att alla insett vad det är som står på spel ... - De flesta människor är upptagna med sina dagliga liv och vill inte höra att 'allt det här kommer att försvinna snart om ni inte gör någonting', fortsätter hon. - Sverige har blivit ett internetfenomen där högerextremister utnyttjar Sverige i propagandasyfte.”

Den nya regering som tillträtt i Sverige (en nygammal regering med socialdemokrater och miljöpartister) med stöd av Centerpartiets, Liberalernas och Vänsterpartiets röster är en regering som har att verka på entreprenad. De ska med andra ord regera med en politik som de absolut inte gick till val på. Hur det ska gå till i praktiken återstår att se. Men de ödesfrågor som jag skrivit om tidigare kommer troligen inte att få någon lösning med denna regering vid rodret, vilket är mycket allvarligt för vårt land. Därför måste den kristna församlingen ta sitt ansvar och fortsätta att arbeta för och bedja om en förändring i dessa frågor.

Ödesfrågor, som hbtq-agendan med den förvirrade queer-teorin, tillsammans med abortsituationen och en snöpt samvetsfrihet, måste konfronteras i andevärlden. Det vilar en blodsskuld över landet genom att ofullgångna foster dödas – 1 abort varje kvart, statistiskt sett. Våldsmentaliteten med tilltagande misshandel och råa mord behöver konfronteras i en målmedveten förbön. Sveriges officiella, negativa hållning gentemot Israel har ställt vår nation på fel sida om Herrens härlighetstron, vilket kan få allvarliga konsekvenser för framtiden. (Matt. 25:31f.). Margot Wallström fortsätter som utrikesminister vilket oroar inte minst Israelvänner. Hon riskerar att fördjupa och cementera Sveriges dåliga relation till Israel och därför måste hon omslutas med mycket bön. Till dessa frågor ansluter sig också regeringsbeslutet att inga nya konfessionella friskolor ska tillåtas att starta, vilket är ett grundskott mot föräldrars rätt att välja skola för sina barn enligt FN-stadgan. Detta måste motarbetas på allt sätt.

Claes-Göran Bergstrand. 2019-01-21.