

## Sverige står vid ett vägskäl

Sveriges samhälle är på väg att utvecklas åt fel håll i moraliskt, etiskt och andligt avseende! Och den utvecklingen går fort med tilltagande korrupktion, ökande våldtäkter, försämrade skolresultat, fler som drabbas av psykisk ohälsa, ohejdad konsumism och en exempellös nedrustning m.m. Jag vet inte hur du upplever situationen i Sverige just nu. Kanske är du illa berörd över utvecklingen eller så kanske du inte alls bryr dig. Jag konstaterar dock att Sverige är i "ett skarpt läge" just nu.

Guds folk i Sverige har stått vid ett vägskäl under lång tid och nu ruvar ett stort allvar över landet. För tio år sedan besökte de amerikanske pastorn David Wilkerson Sverige för sista gången och bar då fram ett profetiskt budskap. Han sa: *"Gud säger till Sveriges kristna: Jag kan inte göra allt jag vill med er, eftersom vi är i otakt med varandra. Det beror inte på att ni har fallit i avfällighet eller ondskas. Problemet ligger på en annan nivå: Sveriges kristna har gripits av apati och håglöshet..."*

Den hälsningen från Gud skakade om oss kristna då men glömdes snart bort och det mesta återgick till "den normala programlunken" i församlingarna. Men botemedlet mot apati och håglöshet är att ha nöd för samhället med dess människor och för deras frälsning. Den nöden behöver bli starkare hos oss kristna idag! Wilkersons uppmaning var att utlysa bön och fasta för allt Guds folk i Sverige men den fick inget större gensvar den gången.

Sedan dess har det andliga avfallet tilltagit i Sverige och vår nation befinner sig nu i en allvarlig andlig och ekonomisk krissituation. Många kristna har tappat sin frimodiga tro och anpassat sig till det sekulariserade samhället istället för att vara saltet och ljuset som hindrar förruttnelsen i samhället. Samfunden har stadigt minskat under de senaste trettio åren, samtidigt som inget samfund ännu har lyckats nå sin målsättning med att starta nya församlingar.

Det råder en förvirring om vad som är en rätt kristen tro och om hela Bibeln verkligen är Guds ord, och många undrar hur den kristna enhet som Jesus bad om i Johannes sjuttonde kapitel ska kunna förverkligas. Samtidigt pågår ett ifrågasättande om vem Jesus är och de anspråk som Bibeln ger honom, och det har aldrig tidigare varit en sådan tydlig, öppen förnekelse av Jesus gudomlighet – att han är ett med Fadern, och att han skulle vara den enda vägen till Gud – bland kyrkliga företrädare som nu!

Men jag är övertygad om att Gud vill se en annan utveckling i Sverige! Detta betyder inte att det inte finns enskilda kristna och församlingar på olika håll i landet som är levande och har viss framgång. Rapporter om människors omvändelse når oss hela tiden, och själv har jag nyligen sett det ske.

Men jag frågar mig om Jesu ord *"Se jag kommer snart!"* inte gäller längre. Det är så tyst i kyrkorna om denna andliga sanning som är omnämnd 318 gånger i Bibeln. Hur länge ska vi hoppa över dessa verser i Bibeln. Tiden hastar och vi närmar oss Jesu tillkommelse med stormsteg och därför behöver vi förbereda oss. *"Vaka, ja till er alla säger jag vaka,"* sa Jesus till sina första lärjungar. Dessa ord väl än mer aktuella idag för oss, Jesu sentida lärjungar!

För många år sedan publicerades ett profetiskt budskap i den kristna pressen som den norske förkunnaren Emanuel Minos hade fått från en gammal kvinna i Norge år 1968. Och hon uppmanade Minos att resa runt och berätta om denna profetia när tiden närmade sig. Profetian berör fyra samhällsområden – 1. *Det blir en långvarig fredsperiod med avrustning i många länder, särskilt i Skandinavien vilket innebär att vi är oförberedda när tredje världskriget kommer;* 2. *Det blir ett avfall från sann och levande kristendom*

*med en andlig ljumhet utan motstycke. Det kommer att förkunnas en slags lyckokristendom. Allt fler kyrkor blir tomma; 3. Det blir en moralupplösning i samhället som man aldrig har sett maken till. Man kommer att leva ihop utan att vara gifta och otrohet inom äktenskapet tilltar. Detta smyger sig också in i församlingarna utan att det blir konfronterat. Våld, mord och samlag kommer att visas i TV, och det sprider sig i samhället; 4. Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa och i Skandinavien, och de blir behandlade som judarna blev strax innan 2:a Världskriget. När allt detta sker är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst – och det tredje världskriget bryter lös.”*

Denna profetia visar tydligt på den tid som vi nu befinner oss i och vi gör klokt i att lyssna till vad Herrens Ande säger till församlingen, som Jesus sa till Johannes när han befann sig på ön Patmos och mottog budskapet som kallas Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok.

Nyligen en sen kväll när jag förberedde en predikan kom tanken till mig – det är nu cirka fyrtio år sedan vi upplevde en andlig förnyelse i Sverige med Jesus och den helige Andens kraftfulla verk i centrum. Det var under 1970-talet och en stark enhetslängtan gjorde sig gällande och människor blev kristna på ett spontant sätt. En varm ström av kärlek vällde fram genom de svenska bygderna och framtiden såg förhoppningsfull ut för kristenheten i Sverige. Många var på väg för att "inta landet". Men i mitten på 80-talet började den så kallade trosförkunnelsen breda ut sig i landet vilket skapade nygamla spänningar mellan församlingar och trossyskon vilket gjorde att kärleken till varandra började slockna. Under dessa dryga trettio år har svensk kriteriet gått kräftgång samtidigt som ljumheten bland de troende ökat. Vi har vandrat runt i en andlig öken likt Israels barn gjorde då de vägrade att gå in i Kanaans land som Gud hade lovat dem. Måne Gud vill ge oss en ny chans i denna tid att gå och inta löfteslandet!

Du kanske har frestats, precis som jag, att ge upp och tänka – det är ingen idé att hålla på med mitt kristna engagemang, det blir ju ändå ingen väckelse. Det är mänskligt att tänka så, men i Hebr.12:2 uppmanas vi att se på Jesus och lägga bort *"allt som tynger"* – alla onödiga, oviktiga saker som vi omger oss med, och våra synder och dåliga vanor. Och för att vi ska kunna göra detta och leva ett lärjungaliv i Jesu efterföljd har vi fått en kraftfull hjälpare som heter Guds helige Ande. Gud har inte gett upp – Han kommer med förnyad kallelse och styrka till dem som vill följa honom. Det är vad jag tror kommer att ske under år 2014.

Nu är det tid för Guds folk att på allvar söka Guds ansikte, och *"vara stilla inför Herren! Ty Herrens dag är nära."* som det står i Sef.1:7 ?! Och du, vi har ett starkt löfte av Jesus: *"Bed så skall ni få, sök så skall ni finna, klappa på så skall det öppnas för er.* Ta till dig uppmaningen och löftet i Jak.5:16, *"Bekänn alltså era synder för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön."* Och låt bönen bli prioriterad i hem och smågrupper under denna fastetid.

**Claes-Göran Bergstrand.**

2014-03-18.