

## Som det var på Noas tid

Rubriken är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 17 och vers 26 där sammanhanget visar att Jesus talar om hur människorna kommer att leva vid tiden strax innan hans ankomst till jorden. Såsom människorna levde på Noas tid så kommer de också att leva vid den tiden, säger Jesus. Noas tid, som skildras i 1 Moseboken kapitel 6, präglades av mänskligt våld och ondska och sexuella relationer mellan märkliga änglaväsen och kvinnor.

När Jesus tar Noas tid som exempel på hur den sista tidens människor kommer att leva, säger han: *"Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, ..."* Det han nämner är ju naturliga, basala behov bland människor i alla tider. Så vad menade han, och hur skulle lärjungarna förstå det? Det Jesus vill säga är att vi kan bli så upptagna av vårt dagliga fysiska liv att det övergår i frosseri med mat och dryck och sexualitet, och då tänker vi inte på vårt andliga väl och kan därför missa hans ankomst.

Kan det vara vår tid, de senaste 50 åren, som han syftar på? Ja, nog är vår tids människor upptagna med, för att inte säga behärskade av mat och dryck. De kommer fram i snart sagt varje TV-kanal och tidningar av allehanda slag. När det gäller vigsel, bröllop och giftermål har intresset gått upp och ner under olika tider. Men under senare år har det blivit allt mer fokus på vigslar med stora, påkostade bröllop. Och så kallade "drop in-vigslar" har blivit mycket populära. Nu blir också homosexuella vigslar och bröllop allt mer vanliga.

Det grekiska ord som används i bibeltexten för "gifte sig" och "bli bortgift" är *gaméo* respektive *gamízo*, som betyder "att ge till äkta". Men intressant är att roten till dessa ord betyder "att bli par". När Jesus säger att människorna på Noas tid gifte sig och blev bortgifta, så betyder det egentligen att de parades ihop. Men det verkar som det inte bara var män och kvinnor som blev par, utan det kunde också vara två män eller två kvinnor som parades ihop. Man har nämligen funnit särskilda kontrakt som utfärdades då två människor av samma kön ville leva tillsammans som ett par. Det är vad resten av denna artikel kommer att handla om.

Att det alltid, mer eller mindre, förekommit homosexuella relationer bland människor är inget nytt. Många känner till beskrivningen om Lot och Sodoms män som kom till hans hem för att de ville ha sex med andra män. Se 1 Mos. 19:1f.. Också det ett sammanhang som Jesus refererar till när han talar om den sista tiden och sin ankomst. Därför hade Gud anledning att ge Mose instruktioner för regler på det sexualmoraliska området, som bland annat förbjöd homosexuella relationer bland Israels barn. Se 3 Mos. 20:10f..

Jesus däremot säger inget om homosexuella relationer, men då han undervisar om äktenskap och skilsmässa säger han att det finns sådana som inte kan gifta sig därför att de är födda sådana. Se Matt.19:1-12. Eftersom äktenskapet är instiftat av Gud mellan en man och en kvinna, kan han här syfta på människor med känslor för det egna könet. Aposteln Paulus är dock tydlig på den här punkten då han skriver till församlingen i Korint, *"... varken de som utövar homosexualitet, eller de som låter sig utnyttjas för sådant, ... skall ärva Guds rike."* Se 1 Kor. 6:9-11.

### En homosexuell livsstil

En stark kraft bakom den sexuella normupplösningen i vår tid är New Age-rörelsen som sedan 1950-talet har verkat utifrån det man kallar den stora planen. Det är ett 10-punktsprogram som syftar till att försvaga kristenheten för att kunna införa "den nya tidsåldern". Den tredje punkten innefattar att förstöra den traditionella judisk-kristna familjestrukturen. Den sjätte punkten innefattar att göra homosexualitet till en alternativ livsstil. Den homosexuella trenden, som tog fart i mitten på 1970-talet, är nu ett globalt fenomen. Bedömare menar dock att Sverige har allt mer intagit en ledande roll. Om man för 30 år sedan frågat folk på gatan om de ansåg att homosexualitet var något normalt hade de flesta svarat nekande. Och om frågan gällde homosexuella äktenskap skulle knappast någon ha svarat att det är okej.

Den mest iögonfallande propagandan under de senaste årtiondena har gällt att få en homosexuell livsstil accepterad av samhället och kyrkan. Det finns knappast någon lobbyverksamhet som varit, och är, mer effektiv än HBTQ-rörelsens. Organisationerna RFSU och RFSL propagerar för

normupplösande sexualitet i skola, media och i samhället i stort. HBTQ-rörelsen exponerar onaturlig sexualitet och nakenhet, uppbackad av FN, EU och kyrkoledare i olika samfund. I EU-kommissionen vill man ha ett fullständigt samtycke till deras agenda.

I år samarbetar RFSU med tidningen Metro där fri och ohämmad sex med bilder och text exponeras både på förstasida och inne i tidningen. Och man backar givetvis upp den allt mer utagerande Prideparaden i slutet på juli där ledande politiker, kyrkliga företrädare och olika organisationer trängs för att synas och visa upp sin fördomsfrihet.

### **Regnbågsflaggan – en maktsymbol i propagandan**

Första gången regnbågsflaggan användes var 1978 i San Francisco Prideparad. Den skapades av Gilbert Baker och hade från början åtta färger där varje färg skulle symbolisera en viss karaktär. Hans avsikt var att skapa en tydlig symbol för stolthet och mångfald hos gayrörelsen. ”Syftet med flaggor är att proklamera makt, så därför passar en flagga väldigt väl, sa Baker.” På grund av att några av färgerna inte passade i tryck ändrades antalet till sex färger. Men varför först åtta och sedan sex färger, men inte sju som i regnbågen – löftesbågen som Gud satte i skyn då han ingick ett förbund med Noa och det nya människosläktet. Se 1 Mos. 9:8-17. Är det möjligen en provokation mot Gud själv i människans andliga uppror, såsom Paulus beskriver det i Romarbrevets första kapitel?

Flaggan har hur som helst vunnit mark och syns nu i nästan alla sammanhang. Är det ett legitimt attribut för att tillvänja människor i deras tänkande och attityder om homosexualitet? Under årets Eurovisionvecka i Stockholm visades den så kallade Prideflaggan gång på gång. Samtidigt med Eurovision släppte Postnord ett nytt frimärke med flaggan som motiv vilket Sverige lanserade som första land i världen. Bolagets ambition med frimärket är att ”framhålla allas lika värde”, en hållning som försvarar utgivningen, men som samtidigt inte förpliktar till någon konkret handling. I kyrkor kan man se Prideflaggan vaja och mattor med de sex regnbågsfärgerna pryda altargången. Årets parkteater i Stockholm spelar Mozarts opera Trollflöjten i en omgjord version som musikal. Där framställs huvudrollen Papageno som en kärlekstörstande gay och företällningen går ut på att hitta en manlig älskare åt honom. Och regnbågsflaggan exponeras givetvis i föreställningen. På Hässelby torg i Västra Stocholm kan man möta fritidspersonal i en så kallad valstuga målade i regnbågsflaggans färger.

### **Kristna står i vägen för gay-rörelsen**

Den fruktansvärda massaker som ägde rum på gayklubben Pulse i Orlando den 12 juni har väckt upprörda känslor världen över. Att ta avstånd från en kallblodig mördare är givetvis en sund reaktion när värnlösa människor brutalt dödas, oavsett vilka dessa är. Men inte bara sunda känslor uppstår efter en sådan avskyvärd händelse. Även primitiva känslor blottas. Man söker en syndabock – någon/något att lägga skulden på. Det räcker inte med att det finns en känd mördare. Det måste finnas orsaker bakom, som kan förklara en sådan bestialisk handling, menar man. I detta fallet är det bland annat USA:s liberala vapenlagar, militant islamism och psykisk sjukdom som ställts fram som möjliga syndabocker.

Men vissa medier i USA lägger också skulden för massakern på konservativa, bibeltroende kristna som försvarar den traditionella familjen och framhåller vikten av könens olikheter. I New York Times kallar man denna hållning för, ”en frätande politik som banat vägen för detta monsteriösa.” Och den politiska websidan The Daily Beast beskyller kristna för att de i sin sorg över den tragiska händelsen utnyttjar HBTQ-rörelsen. I en intervju i TV-kanalen CNN attackerade TV-ankaret Anderson Cooper Floridas justitiekansler Pam Bondi. Hon anklagades för att vara emot samkönade äktenskap och kallades hycklare då hon försvarade Floridas konstitution som för närvarande definierar äktenskapet som en förening mellan man och kvinna.

Det måste erkännas att somliga kristna tar avstånd från HBTQ-människor på ett nedvärderande och kärlekslöst sätt. Och i USA är nog tonen bland konservativa kristna mer hätsk än den är hos oss. Men att lägga skulden på en hel samhällsgrupp är ohederligt och visar bara på hur ovillig man är att

ta till sig vad Guds Ord säger på det här området. Homosexuellas kritik mot kristna finns även i Sverige. Ni konservativa kristna måste rätta in er i det politiskt korrekta ledet (läs Pridetåget), annars ska ni tåga, är vad man menar i HBTQ-rörelsen. Men i Pridetåget går inte människovärdet främst. Där går stoltheten över att få visa upp en viss sexuell livsstil. Det är knappast det absoluta människovärdet man proklamerar i Pridetåget, det är snarare att alla livsstilar är lika värdefulla och måste därför accepteras av alla. Och för dem som omfattar en ateistisk tro har väl knappast människovärdet någon viktig betydelse.

Kristna som tror på Bibeln som Guds Ord måste nu vara ännu tydligare i att stå upp för det gudagivna människovärdet och aktivt visa på Guds kärlek till alla människor. Samtidigt måste äktenskapet mellan man och kvinna framhållas som den förening Gud välsignar och som därmed har det andliga beskydd som varje äktenskap behöver.

***Claes-Göran Bergstrand. 2016-07-01.***