

Märkliga tidstecken inför 2014

Kan det vara ett tidens tecken, när Jesus visar sig för en ultraortodox rabbi i Jerusalem och vid hans dödsbädd säger till honom: *"Jag är Messias och mitt namn är Jehoshua! Jag kommer mycket snart!"* Det kan det absolut vara, även om det inte är unikt att den förhäriligade Jesus uppenbarar sig för både judar, muslimer och vanliga hedningar.

Vi ska samtidigt komma ihåg att personliga uppenbarelser av Jesus kan inte vara några bibliska tecken på hans tillkommelse. Vi har inga sådana exempel i Bibeln. När Jesus talar om tecken som ska föregå hans tillkommelse har det karaktären av offentlighet, något som många människor kan observera samtidigt. Se exempel i Matt. 24:29–31 och i Upp. 1:7.

Så varför bry sig ifall Jesus har visat sig för en viss judisk rabbi? Jag tror att just i detta speciella fallet kan det ha något viktigt att säga, i första hand till judar men även till oss hedningar. Det jag syftar på är att en ultraortodox rabbi, vid namn Yitshak Kaduri, menade sig ha fått besök av Jesus i Jerusalem år 2005. Kaduri levde i god hälsa och var alert och klarsynt ända till sin död. Han dog i lunginflammation den 28 januari 2006, och strax före sin död hade han sagt att han förväntade sig att Jeshua snart skulle uppenbara sig och att han hade mött honom för cirka ett år sedan i en syn.

Kaduri var en mycket känd rabbi i Israel som förestod ett ortodox seminarium där han undervisade i Talmud, som han kunde utantill, och i kabbalan, en gren inom judendomen som uppehåller sig vid mystiken. Han hölls för att var en vis man och många kom till honom för rådgivning och förböner. Men han skrev inga religiösa artiklar eller några böcker. Han ansågs ha en profetisk gåva och bland annat förutsade han flera naturkatastrofer. Två veckor innan den stora katastrofen skedde i Indiska oceanen den 26 december 2004, med jordbävning och tsunamin, sa Kaduri: *"Stora tragedier i världen är nära förestående. Vattnet kommer att höja sig i öster."*

Hans åttioårige son David har sagt att hans far Yitshak talade och drömde mycket om Messias återkomst under det sista året han levde. På försoningsdagen 2005, i sin synagoga, hade Kaduri en utläggning om sådana kännetecknen som bekräftar den sanne Messias. Hans födelsedag är oviss men man beräknar att han var omkring 110 år när han dog, vilket också visar att han var en speciell person. Vid begravningsprocessionen genom Jerusalem den 29 januari deltog 200 000 människor som kom från hela världen. Detta visar att han var vida känd och en erkänd rabbin både i Israel och utomlands.

Strax före sin död i januari 2006 tillkännagav Kaduri att han skrivit ett brev men att detta brev inte skulle få offentliggöras förrän ett år efter hans död. Han sa också att Jesus Kristus är Messias och hans tillkommelse är mycket nära, men att Han inte kan komma förrän Ariel Sharon har dött. När Kaduri sa detta hade Sharon just drabbats av en stroke, den 4 januari samma år, och lades in på Hadasshasjukhuset. Strax därefter gick han in i koma och i det tillståndet förblev han till sin död åtta år senare. Att påstå att den judiske messias var Jesus Kristus var ett mycket märkligt uttalande från en ledande ortodox judisk lärare i Israel. Och att han kopplade Messias ankomst till Ariel Sharons död var minst lika märkligt.

Ariel Sharon var en av Israels mest kända, omtyckta men också mest hatade person under 1900-talet. Han kallades bland annat för Mr Israel. Han blev känd som en modig krigare men också för att ha gjort många spektakulära saker. Den 17 februari 2001 utsågs han till premiärminister och var det fram till den 16 januari 2006 då han avgick på grund av att han låg i koma.

Den 26 januari 2007, ett år efter Kaduris död, öppnades brevet som visade sig innehålla ett förkortat

meddelande om namnet Jesus, och där stod, "Han ska lyfta folket och bekräfta att hans lag och ord står fast." Namnet Jehoshua (hebreiska) kan utläsas från de första hebreiska bokstäverna i nämnda mening. Kaduris ortodoxa judiska studenter har inte kunnat förstå hur han kom fram till att Messias skulle heta Jehoshua.

Ariel Sharon avled på Hadasshasjukhuset i Jerusalem lördagen den 11 januari 2014, efter att ha legat i koma i nästa exakt sju år (!!!) efter det att Kaduri gjorde sitt uttalande om att Jesus inte kan komma tillbaka förrän Sharon har dött, men att det kan ske strax därefter.

Även om man kan tycka att detta är ett märkligt och speciellt uttalande, vilket jag tycker att det är, så kan det inte stå ensamt som en profetia om att Jesus kan komma tillbaka detta år 2014. Det bör kompletteras av fler bibliska tecken. Jesus sa att vi ska lägga märke till att vissa saker måste ske som visar på att hans ankomst är nära. Se Matt.24:3-44. Här nämner Jesus många olika saker som ska föregå hans ankomst av vilka somliga har en allmän karaktär och somliga en mer specifik.

Samtidigt verkar det vara en paradox då Jesus sa att när vi ser dessa tecken samtidigt då vet vi att han är nära, men om den dagen eller stunden vet vi inte något. Men det är ingen motsägelse utan ett både och. Just därför ska vi vara vaksamma (på dessa tecken?), ty han kommer i en stund då vi inte väntar det. Betyder inte det att vi ska vara observanta på de tecken Jesus nämner om och som förebådar hans ankomst, men samtidigt inte tolka in någon exakt tidpunkt när detta kommer att ske.

Ett av de tecken som oftast nämns i Bibeln i samband med Jesu tillkommelse är att solen ska förmörkas och månen sluta att ge sitt sken. Detta tecken nämns både i Gamla och Nya testamentet som ett tecken på att Herrens dag är nära, en dag av dom (Jes.13:9-11) och en dag av upprättelse (Apg.2:20,21).

Detta tecken på Messias/Jesus ankomst är utan jämförelse det som omnämns mest i hela Bibeln! Enligt 1 Mosebok 1:14 skapade Gud solen och månen till att vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Det hebreiska ordet för tecken är *ot* och rotordet till *ot* betyder "att komma." Vad som sker med solen och månen kan alltså vara tecken som förebådar någons ankomst - Jesu ankomst!

Under år 2014 och 2015 kommer månen att förmörkas (bli blodröd) fyra gånger, två gånger på våren och två gånger på hösten. Samma sak kommer att ske med solen. Att månen och solen förmörkas nu och då är inget märkligt i sig, men det som är märkligt dessa två år är att månen förmörkas dels på den judiska påskhögtidens första dag och dels på den judiska lövhyddohögtidens första dag! Det är alltså en markering av det judiska årets första högtid och av dess sista (den sjunde) högtid. Att månen förmörkas vid dessa tillfällen är alltså kopplad till de judiska högtiderna vilket är ett budskap till det judiska folket som säger att Herren, som har skapat dessa högtider, Han är A och O, begynnelsen och änden och Han är den som ska förnya himmel och jord.

Detta fenomen med fyra röda månar på samma dag två år i rad kallas för en *tetrad* och kommer inte att inträffa någon mer gång under detta århundrade. Men det har inträffat tidigare, precis efter staten Israels födelse år 1948, och även direkt efter sexdagarskriget 1967. Man måste gå tillbaka i tiden ända till år 1492, året då det judiska folket tvingades ut från Spanien, för att hitta samma fenomen före 1948.

Solförmörkelse i biblisk kontext har med domen över nationerna att göra, och det talar för att de fyra solförmörkelsen som sker på våren och hösten år 2014/15 kan ha ett budskap till nationerna om att Jesus ankomst är nära. En intressant sak är att åren 2008 till och med 2010 förmörkades solen tre år i rad på samma dag, enligt den bibliska kalendern den första dagen i månaden Av. Exakt två månader efter den

första av dessa solförmörkelser, den 1 oktober 2008 under den judiska Basunhögtiden, som också kallas för Domens dag, föll börsen på Wall Street med 7%. Denna ekonomiska krasch hände på den första dagen i den sjunde månaden av Guds kalender, sju år före den sista månförmörkelsen under år 2015! Dömde Gud världsekonomin denna dag? (En märklig detalj är att när Wall Street öppnar börshandlen varje dag ljuder alltid en klocka på väggen. Den här dagen ljöd av någon okänd anledning aldrig klockan.) En sak är säker då vi nu har facit. Denna börskrasch har kommit att påverka hela världsekonomin, framför allt den europeiska ekonomin, och den har inte återhämtat sig än.

Någon har påpekat att den ekonomiska kraschen på Wall Street, som hände samma dag som den judiska Basunhögtiden firades, kan vara ett budskap från Gud till nationerna. Var det Gud som skrev på väggen i finansens festvåning, precis som det gjorde i kung Belshazzars festvåning i Babylon?

Se Daniel 5:25–28: *"Så lyder den skrift som är tecknad här: Mene mene tekel u-farsin. Detta är uttydningen av den. Mene betyder: Gud har räknat ditt rikets dagar och gjort slut på det. Tekel betyder: Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt. Peres betyder: Ditt rike är delat och givet åt meder och perser."*

Den amerikanske författaren David Flynn skriver i boken *"Temple at the Center of Time"*, att de ord som skrevs på väggen i Babylon också är ett mått på pengar. Detta står i noterna till t ex New American Standard Bible (NASB). *Mene* är en mina, som normalt motsvarar 50 shekel av silver. *Tekel* är ett annat ord för Shekel. Och *farsin* är en halv mina. En Shekel är 20 gerah. Tillsammans motsvarar mene, mene, tekel, farsin 2520 gerahs, vilket är antalet dagar i den profetiska årsveckan, eller sju år! Domen har redan börjat.

Utan att fastställa något datum kan vi säga att Herrens ankomst är nära förestående! Nu är det viktigare än någonsin att vaka och be varje dag, och stå som väktare på muren till försvar för landet. Antikrist kommer att träda fram och försöka förinta Israel och det judiska folket, vilket är militanta islamisters uttalade målsättning.

När det gäller vårt eget land har vi hittills blivit skonade båda vad gäller naturkatastrofer och vår ekonomi, vilket jag tror kan betyda att Gud ännu inte har gett upp om Sverige, utan att Han har en plan för oss i denna sista tid. Nyligen fick vi ta emot ett profetiskt budskap från den amerikanske predikanten Mark Dupont som han uttalade i januari i år. Han har ett stort hjärta för Sverige som han besökt åtskilliga gånger.

Budskapet lyder: *"Herren öppnar ett speciellt fönster för "vårvarma vindar" som ska blåsa genom församlingar i Sverige. Det kommer att bli en upptining, en frisk himmelsk doft, och nya saker som knoppas och blommar (nya verk initierade av och med den helige Andes kraft) för dem som gensvarar till DHA. Dessutom kommer det att ske en "korsbefruktning" av historiska mått. Dessa varma vårvindar kommer att skänka glädje till många ledare som gör att de går åstad och samarbetar med andra ledare som de troligen aldrig tidigare har samarbetat med för att utbreda Guds rike. Det är tid att öppna fönstren och släppa ut allt unket och släppa in Guds vindar som är mogna att planteras. Sök inte bara mirakler – sök nya mirakulösa verk som är på väg."*

Detta harmonierar väl med det jag själv tagit emot från Herren inför detta år, nämligen att Han vill låta sin välsignelse drabba människor och sammanhang på ett mycket märkbart och konkret sätt. Därför vill Han att vi kristna ska välsigna varandra när vi möts och att vi välsignar människor vi möter och sammanhang där vi rör oss. Låt oss be, "Amen kom Herre Jesus!"

Claes-Göran Bergstrand.