

INTRESSANT SLÄKTHISTORIA

Det är många som idag sysslar med släktforskning och det blir alltmer uppenbart att fler och fler anser att det är viktigt med rötter. Den nya tekniken har också gjort det möjligt att tränga längre och längre tillbaka i historien.

Intresset för släktforskning hör också ihop med ett större intresse för historia rent allmänt. Herman Lindqvist, Dick Harrison, Peter Englund, Jan Guillou och många, många andra författare har medverkat till att skapa intresse för historia hos den breda allmänheten.

Det är dock inte alla som publicerar sin släkthistoria i bokform. De flesta har nog sitt arbete i byrå lådan och tar fram det nu och då vid släkträffar. En som inte nöjer sig med bara anteckningar är Claes-Göran Bergstrand. Undan för undan har han i *Hemmets Vän* publicerat delar av historien om sin släkt. Nu har han samlat allt material i en bok som han kallar *Vikarbygården, mina faders arv* och gett ut den på Förlag Bergstrandsvägen 2012.

Boken är en blandning av släkthistoria och egna upplevelser och allt utgår från Rättviks socken i Dalarna. Det är Vikarbygården som står i centrum. Boken har tre delar. Förts handlar det om Vikarbygårdens bakgrund och tillkomst och hur den fungerar i dag. Det andra avsnittet beskriver familjerna Jones och Stegers liv och den tredje delen ger några förfäders livsöden på 1700-talet.

Det är många spännande och intressanta människor som vi möter i boken och man frapperas av vilken tåga och kraft som fanns i människor förr. De levde inte i ett välfärdssamhälle, de hade inte de bekvämligheter vi är vana vid, de var ofta drabbade av sjukdom och fattigdom, men de verkade ändå ha levt goda och positiva liv. Bergstrand berättar om baptister i dalarna, som fick kämpa för sin tro i ett samhälle präglad av intolerans och förföljelse.

En intressant historia är den om den så kallade stora daldansen 1743 då femtusen bönder och soldater vandrade till Stockholm för att förhandla med regeringen om det förlorade kriget mot Ryssland. I ett kapitel möter vi också dalmålarna Tägt Elias Eliasson och Målar Erik Eliasson.

Bergstrands bok har inte bara ett intresse för hans egen släkt, den är intressant för alla som vill läsa mer om förhållandena i Sverige och Dalarna under 1700- och 1800-talen.

Hemmets Vän 2012-08-30.