

New Age sätter agendan i kyrkans frånvaro

Intervju i Världen idag den 18 maj 2016. Jonas Adolfsson.

Helgens yogasatsning i Stockholm utgör en ny höjdpunkt i svensk vurm för österländsk religion. Det menar Claes-Göran Bergstrand, medarbetare i nätverket Sverigebönen.

– En nyandlig agenda och lagstiftning har trängt ut kristen tro och banat väg för det vi ser nu, säger han.

”En gratis yogalektion mitt i Kungsträdgården.” Det erbjuds stockholmaren när den indiska kulturfestivalen ”Namaste Stockholm festival” genomförs nu på lördag. Stockholmarna inbjuds att komma och pröva yoga i olika former. Allt under ledning av en den kände meditationsläraren Swami Jyothirmayah. Bakom evenemanget står bland annat den indiska ambassaden, men även statsminister Stefan Löfven har gett sin sanktion. Detta i ett gemensamt uttalande med Indiens premiärminister vid sitt statsbesök i Indien tidigare i år. Satsningen på yoga välkomnar Löfven och hans kollega som ett ”öka medvetenheten om fördelarna med att utöva yoga”.

– Hur aningslös får en statsminister vara? frågar sig förkunnaren och mångåriga böneledaren Claes-Göran Bergstrand som anar att händelsen är unik i modern svensk historia.

Hur ska man tolka detta, som ett försök att göra yoga till ny svensk folkreligion?

– Nej, jag vet inte om Löfven är så insatt i vad yoga egentligen är. Han tänker nog, som de flesta svenskar, att det inte handlar om religion, att det bara handlar om speciella rörelser med kroppen som kan ge välbefinnande.

Från Indiens sida anar Claes-Göran Bergstrand däremot ambitioner. Han erinrar om hur Indiens premiärminister förra året fick tala sig varm för yoga i FN:s generalförsamling.

– Han lade då ut texten om yogas förträfflighet och beskrev den nästan som en frälsande väg för människan.

Som ett resultat har FN nu valt att officiellt backa upp den årliga internationella yogadagen 21 juni. Även den dagen kommer att högtidlighållas i Stockholm och samlingen nu på lördag har beskrivits som en uppvärmning.

Så hur har vi hamnat här. Hur har svenska folket kunnat förvandlas, från ett folk som är rationellt orienterade, ganska skeptiska till religion, till ett folk som nu hänger sig i en yogatrend med rötter i österländsk religion?

– Det har skett successivt och en orsak, menar jag, är att den kristna församlingen backat från det offentliga rummet. Vi har varit mer intresserade av vår egen verksamhet än att hålla fram evangeliet. Vi har inte gett oss tid att söka Guds ansikte i bön och inte riktigt förstått den andliga strid som pågår i det osynliga.

Han kan också urskilja milstolpar på vägen fram till dagens situation. En del har andlig karaktär, exempelvis den ”Millennium-ritual” som 1999 med stöd av statliga Millennium-kommittén. Ritualerna genomfördes i elva svenska städer och det uttalade målet var att ”ladda 11 platser med energi”. En av orterna var Arvika. Där utfördes ritualen av en kvinna som varje dag under året gick upp på stationshusets tak och utförde en känd yogarörelse, den så kallade solhälsningen. Som ett annat exempel nämner han besöket av den tibetanbuddistiske ledaren Dalai Lama hos statsminister Göran Persson år 2000.

Men Claes-Göran Bergstrand pekar också på hur ny lagstiftning drivit Sverige i en riktning bort från Bibelns Gud. Han nämner några lagar av de lagar som kom till på 1970-talet. Dels den fria abortlagen men också skilsmässolagen som gjorde det enkelt att skilja sig.

– I detta ligger något av det Bibeln kallar trolöshetens ande. Den fick nu ett grepp i människors sinne och samvete, säger Bergstrand och påpekar att en sådan anda inte ryms i kristen tro.

Vid samma tid kom även den nya arbetstidslagen som innebar kvälls- och söndagsöppna butiker.

– Detta gav signalen att det finns ingen begränsning för mig; jag kan skaffa det jag vill, när som helst och när jag vill. Detta påverkar i förlängningen en människas inre liv. Detta har spätt på i dag med mobiltelefon och internet. Jag kan nå vem som helst, få info om vad som helst när som helst. I kölvattnet av detta, menar jag, så är människan öppen för sådant som yoga och TM.

För att, andligt sett, förstå det paradigmskifte som ägt rum i Sverige bör man även kasta ett öga på new-

age-rörelsens agenda, menar Claes-Göran Bergstrand. Han pekar på den tiopunktsplan som rörelsens pionjär, Alice Bailey, lanserade redan på 1940-talet.

– Första punkten var att ta bort Gud ur utbildningssystemet. Vidare skulle man bland annat reducera föräldrars auktoritet över barnen, upplösa kärnfamiljen, införa fri abort, lagliga skilsmässor och stöd åt homosexualitet.

– Här fanns också en punkt om att skapa en interreligiös rörelse, där alla religioner blandas samman i en ny religion, säger Bergstrand och menar att dagens yogafeber kan uppfattas som ett uttryck för detta.

– Den tionde punkten handlade om att få regeringar att skapa lagar som godkänner de tio punkterna.

Så hur ska den kristna kyrkan förhålla sig i allt detta?

– Det vi är kallade att göra är att gå in i bön, att be Gud om nåd och förbarmande över människor så att alla ser och förstår vad som är verklig frid.

– Sedan behöver vi vara frimodiga och när yogan kommer på tal bland vänner och arbetskamrater visa att det finns något annat.

Men det finns ju olika former av yoga, en del likna mest enkel jympa. Behöver man vara så kategoriskt negativ till allt som kallas yoga?

– Ja det är klart att finns övningar som är bra för kroppen. Men om det inte är yoga så ska man inte kalla det för yoga. Om det däremot handlar om yoga så finns det andliga rötter från hinduismen. Det handlar om chakran och att få fram urkraften i människan. Sådant drar människan bort från Gud och riskerar att på sikt sätta henne i bundenhet.

Vad står på spel för Sverige, det land som trots allt bekant sig till kristen tro i 1 000 år?

– Värderingar och normer, som varit självklara och som byggt på den judisk-kristna ideologin. De är nu i gungning. Det har skett genom att man, steg för steg, flyttat gränserna för vad som är sunt, för vad som är rätt och fel. Och i dag så flyter det mesta.

– Det enda som kan vända på detta är en andlig väckelse. Hur det ska gå till vet jag inte, men vi kan be: "Väck oss, Herre, väck oss!"

– Och dessutom är pendeln nu så långt i fel riktning att det, logiskt sett, snart måste komma en sväng tillbaka.