

DET HÄNDE PÅ VIKARBYGÅRDEN 2012

På Vikarbygården, Dalabaptisternas sommar- & campinggård, sjuder det av liv under den period då gården är öppen för allmänheten. Från midsommar till mitten av augusti kommer campare och rumsgäster i en jämn ström. Somliga stannar en eller två nätter, men många stannar en eller flera veckor med sina husvagnar.

Det brukar vara två förläggningstoppar under perioden, dels första veckan i juli då Musik vid Siljan pågår, och dels första veckan i augusti då Classic Car Week genomförs i Rättvik. Då är gårdens kapacitet utnyttjad till fullo.

Vikarbygården inbjuder till två offentliga sammankomster varje vecka under sommar-säsongen. Det är en gudstjänst varje söndag då olika talare och sångare medverkar. Och på torsdagskvällarna är det en samling med olika medverkande och ett omväxlande innehåll.

Torsdagen den 19 juli hölls en samling med temat "Släktforskning i Rättviksbygden" då Claes-Göran Bergstrand berättade om sin forskning som han bedrivit på farföräldrarnas och deras anfäders leverne i Rättviks socken, och om historien bakom Vikarbygården. Han presenterade också sin nyskrivna bok, med titeln "Vikarbygården – Mina fäders arv" och redogjorde för dess innehåll.

Samlingen, som var mycket välbesökt, inramades med folkmusik av tre spelmän ur Rättviksgruppen Öj Pojkar. Efter Bergstrands anförande tog hembygdsforskaren Bengt Norberg från Västbjörka vid. Han berättade om den forskning han bedriver gällande både människor och gårdar i Västbjörka. Särskilt uppehöll han sig vid dem som varit baptister och adventister i denna by.

Därefter talade Rolf Lindgren från Röjeråsen. Han berörde sin egen bakgrund och släkt i den byn, av vilka många hade varit baptister. Efter mötet, som hölls i kapellet, fortsatte samlingen med servering och ett intensivt samtal vid borden.

Söndagen den 22 juli hölls gudstjänst i det 125-åriga baptistkapellet som ligger vackert på Vikarbygården med utsikt över sjön Siljan. Gudstjänstens tema var "Guds trofasthet – från släkte till släkte" och pastor Claes-Göran Bergstrand höll en predikan på detta tema med psalmen 90 i Psaltaren som grund. Claes-Göran påminde också om att det i oktober är 50 år sedan han blev frälst och började ett nytt liv som kristen.

I början av gudstjänsten överlämnade Claes-Göran några gåvor till Vikarbygården som mottogs av Per-Åke Wikström från Mora. Det var dels Claes-Görans bok och en tavla föreställande ett porträtt av hans farfar och farmor som han målat. Boken och tavlan kommer att finnas vid bokbordet inne i gårdens serveringslokal.

Claes-Görans ungdomskamrater från Elimförsamlingen i Stockholm, Anders Eklund, Sven Nyberg och Roland Hellsten, medverkade med sång och vittnesbörd. Vid pianot medverkade Gunnel Magnusson från Västbjörka. De drygt trettio mötesdeltagarna, som kommit från olika orter i Dalarna, fick uppleva en unik gudstjänst på Vikarbygården denna söndag.

