

## ***Dålig bibelkunskap bakom minskat Israelstöd***

Stödet för Israels nation och det judiska folket har varit självklart för en majoritet av kristenheten i Sverige allt sedan 1940-talet. Men under senare år har detta stöd svalnat allt mer. Varför? I tidningen Dagen (1 feb) säger teologen och f. d. direktorn vid Bildas studiecenter i Jerusalem, Sune Fahlgren, ”Jag tror att det finns en viss trötthet på frågan om Israel är en uppfyllelse av bibliska profetior eftersom konflikten är så utdragen. Sen har man också sett att israels tillkomst inte innebar något snabbt slut på denna världen.”

Jag ser två orsaker bakom detta. (Det finns fler). Kristna människor, såväl som icke troende, är lika präglade av den ”Instant time” som vi lever i. Man söker och kräver quick fixes på alla möjliga områden, och risken är stor att man tänker så även på detta känsliga och svårlösta område. Men då glömmar vi kristna att ”en dag för Herren är **som** tusen år och tusen år **som** en dag.” som det står i 2 Petr.3:8. Aposteln Petrus uppmanar oss att inte glömma detta! Märk väl att det står **som** – det är alltså inte ett exakt tidsmätt, utan ett sätt att beskriva Gud som tidlös. Vi kan inte lägga vårt tidsperspektiv på Gud och hans handlande.

När Peter Weiderud säger i samma artikel i Dagen att, ”Alla tankar om att Gud skulle ha speciella planer med politiska skeenden är att betrakta som mänskliga och farliga konstruktioner”, är det ett underkännande av hela Gamla testamentets historiska skildringar som verkliga. Gud har alltid handlat i och genom de historiska skeendena, vilket blir uppenbart när vi studerar Bibeln. Frågan är om vi studerar den idag. En annan orsak till det minskande stödet för Israel är den allt sämre bibelkunskapen bland kristna, vilken beror av att de grundläggande bibelstudierna, som ger ett helhetsperspektiv på Bibeln, inte längre förekommer i församlingarna.

Från det att Gud kallade Abraham, att ta sin åsna och sin (ende!) son Isak och gå till berget i Moria land och offra Isak, tog det två tusen år till dess att denna profetiska handling fick sin uppfyllelse i Jesu död på korset. Gud tar tid på sig för det som är avgörande för mänskligheten. Som kristna har vi all anledning att fortsätta be för det judiska folket och, på olika sätt, stödja den israeliska nationen. Men vi ska heller inte glömma att be för och stödja det arabiska folket i samma område.

***Claes-Göran Bergstrand.***