

Året var 1743 ...

Dalfolk i protestmarsch

DALARNA Sex procent av länets befolkning deltog 1743 i det så kallade Dalaupproret där man marscherade till Stockholm för att protestera mot orättvisor.

Om Dalaupproret berättade släktforskaren Claes-Göran Bergstrand som nyligen föreläste om saken i Borlänge.

INSÄNT

Claes-Göran Bergstrand bor i Stockholm och har sina rötter i Vikarbyn i Rättvik. Han har även under en kortare period bott och arbetat i Borlänge. Som pensionär är han en aktiv släktforskare och arbetar på att ge ut en bok baserad på denna viktiga historiska händelse. Han gav år 2012 ut boken Vikarbygården Mina faders arv.

Bergstrands förfader, Erik Olsson Tång från Rättvik, deltog i Dalaupproret vilket bidragit till att sentida ättlingar nu alltså intresserat sig för händelsen för 270 år sedan. Omkring 5 000 beväpnade dalkarlar (omkring sex procent av den totala befolkningen i länet) marscherade i juni 1743 till huvudstaden för att protestera mot orättvisor och det krig med Ryssland som Sverige då precis startat.

Dalaupproret slutade i ren massaker där 144 allmogemän stupade, 500 sårades och tusentals togs till fånga och där upprorsledarna avrättades. Den totala förlusten har beräknats till cirka 400 män i sin bästa ålder vilket måste ha varit ett svårt avbräck för Dalarna.

Dalaupproret fick dock en positiv följdverkan då den politiska makten i riksdagen



Omkring 5 000 beväpnade dalkarlar ... marscherade i juni 1743 till huvudstaden ...

ändrades 1764 och när fredsvännerna, de yngre mössorna, kom i majoritet och en av dess första åtgärder var att ge offentlighet åt riksdagens protokoll. Två år senare röstades offentlighetsprincipen igenom som en del av tryckfrihetsförordningen.

Föreläsningen arrangerades av Föreningen Släkt och Bygd i Borlänge samt Falubygdens släktforskarförening.



Rättviksbördige släktforskaren Claes-Göran Bergstrand föreläste om Dalaupproret och dess tragiska följder.

FOTO: PRIVAT

Uppvaktning

All ev. uppvaktning på min födelsedag undanbedes vänligt men bestämt
Lisbeth Kusén
Orsa

All ev uppvaktning på min födelsedag undanbedes vänligt men bestämt.
Gäller alla.
Bernt Eriksson
Linghed

Döda



Min Bror

Magnus Åberg

* 27 september 1968
har nu fått ro och
somnat in.
Äntligen förenad
med Mamma.
Oskarshamn
5 september 2013
Carina och Christer
André, Eric
Släkt och vänner

Sov så gott

Begravningsgudstjäns-
ten sker i kretsen av de



I samband med föreläsningen visades även teckningar som visade Dalaupproret och de vapen som användes där.

FOTO: PRIVAT